

ADI DA EN ADIDAM

De Goddelijke Zelfopenbaring
van de Avatarische Weg
van het 'Stralende' en de 'Duimen'



www.adidam.tv

DOOR DR. CAROLYN LEE

GESCHREVEN ONDER LEIDING VAN DE
RUCHIRA SANNYASIN ORDE VAN ADIDAM RUCHIRADAM

OPMERKING VOOR DE LEZER

Al diegenen die de Weg van Adidam bestuderen of zijn praktijk op zich nemen, moeten onthouden dat zij reageren op een Oproep om verantwoordelijk te worden voor zichzelf. Zij moeten begrijpen dat zij, niet avatar Adi Da of anderen, verantwoordelijk zijn voor elke beslissing die zij maken, of actie die zij ondernemen in de loop van hun leven van studie of praktijk.

De devotionele, Spirituele, functionele, praktische, relationele, culturele en formele gemeenschapspraktijk en disciplines waarnaar in dit boek wordt verwezen, zijn juiste en natuurlijke handelingen die vrijwillig en op progressieve wijze door leden van de congregaties van beoefenaren van Adidam op zich worden genomen (passend bij de persoonlijke situatie van elke persoon). Hoewel iedereen deze praktijk nuttig en heilzaam kan vinden, worden ze niet als advies of aanbevelingen gegeven aan de lezer in het algemeen of aan iemand die geen lid is van een van de congregaties van beoefenaren van Adidam. En niets in dit boek is bedoeld als een diagnose, voorschrift, of aanbevolen behandeling of kuur voor een specifiek 'probleem', of dit nu medisch, emotioneel, psychologisch, sociaal, of Spiritueel is. Men mag een bepaald programma van behandeling, preventie, genezing, of voor algemene gezondheid alleen toepassen na overleg met een erkend arts of een andere gekwalificeerde hulpverlener.

Adi Da en Adidam is formeel erkend voor publicatie door The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam. (The Ruchira Sannyasin Order of Adidam Ruchiradam is de belangrijkste Spirituele en Culturele Autoriteit binnen de formele bijeenkomst van formeel erkende toegewijden van de Wereld-Leraar, Ruchira Avatar Adi Da Samraj.)

Opmerking voor bibliografen: De correcte manier om Avatar Adi Da Samraj's Naam te citeren (in een alfabetische lijst) is: Adi Da Samraj, Ruchira Avatar

© 2004 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd,
als beheerder voor The Avataric Samrajya of Adidam. Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan ook worden vermenigvuldigd zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.

The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, claimt als beheerder voor The Avataric Samrajya of Adidam, eeuwig copyright op dit boek, op de gehele geschreven (en in iedere andere vorm vastgelegde) Wijsheids-Leer van Avatar Adi Da Samraj, en op alle geschriften, geluidsopnamen, en afbeeldingen van de Weg van Adidam.

'Adidam' en 'Ruchiradam' zijn handelsmerken van The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd,

DE RUCHIRA SANNYASIN ORDE
VAN ADIDAM RUCHIRADAM

De Ruchira Sannyasin Orde is de groep van Avatar Adi Da's verstgevorderde toegewijden die ervoor hebben gekozen hun leven te wijden aan Hem en Zijn Weg – door een leven van formele onthechting in de vorm van permanente retraite. Avatar Adi Da heeft de Ruchira Sannyasin Orde ingesteld als hoogste culturele autoriteit binnen de vergadering van Zijn toegewijden – zowel tijdens Zijn fysieke Bestaan als daarna. Het is dan ook de unieke verantwoordelijkheid van de Ruchira Sannyasin Orde om enerzijds te functioneren als extensie van Zijn Heilige Autoriteit en anderzijds als Zijn Instrument (ofwel het collectieve menselijke 'kanaal') voor Zijn Spirituele Zegening.

De Ruchira Sannysasin Orde is (en moet altijd zijn): de hoogste vergadering van (noodzakelijkerwijs formele) beoefenaars van de Weg van Adidam – en de in hiërarchische zin centrale en hoogste (maar volledig onthechte en niet-bestuurlijke) werkzame culturele autoriteit onder, en met betrekking tot, alle (noodzakelijkerwijs formele) beoefenaars van de Weg van Adidam.

Alle huidige leden en alle toekomstige leden van de Ruchira Sannyasin Orde zijn Verplicht en (door Mij) Gemachtigd om (collectief) te Functioneren als de belangrijkste en hoogste (fysiek levende, menselijke) Instrumenten voor Mijn eeuwigdurende Zegeningswerk en door hun unieke (en op een unieke manier gezaghebbende) culturele dienstbaarheid (eenvoudig via de Wijsheidsteksten en vanuit een praktiserende voorbeeldfunctie) alle andere beoefenaars van de Weg van Adidam te voorzien van het uiterst belangrijke Goede Gezelschap (van mede-toegewijden) dat onmisbaar is voor de inspiratie en begeleiding van hun praktijk van de Weg van Adidam.

ADI DA SAMRAJ

“The Orders of My True and Free Renunciate Devotees”



AVATAR ADI DA SAMRAJ

ADI DA EN ADIDAM

De Goddelijke Zelfopenbaring
van de Avatarische Weg van
het 'Stralende' en de 'Duimen'

Diep in ieder mens leeft een intense behoefte aan antwoorden op de fundamentele levensvragen. Bestaat God? Wat komt er na dit leven? Wat is de zin van het lijden? Wat is Waarheid? Wat is Werkelijkheid?

Zolang je enthousiasme kunt opbrengen voor de opties die het leven biedt, blijven dit vluchtige vragen. Maar als de dood werkelijkheid wordt, of als je ernstig teleurgesteld raakt in de mogelijkheden van het aardse bestaan, kun je de confrontatie met fundamentele vragen niet meer ontlopen. Op zulke momenten staat je hart open en bieden alledaagse middelen geen troost. Dan ben je rijp voor en verlang je vurig naar de Waarheid, de Werkelijkheid en de Werkelijke God.

In deze duistere, verwarrende tijd is de Ruchira Avatar, Adi Da Samraj, tot ons gekomen ter vestiging van een unieke Spirituele levenswijze en cultuur die niet is gebaseerd op mythologie. De Weg van Adidam, door Hem Geopenbaard en Aangereikt, is een Goddelijke Openbaring zoals nooit eerder is verkondigd. Je hoeft niet te geloven in Adidam. Adidam is geen conventionele godsdienst. Adidam is een 'werkelijkheidsoverweging' op elk ervaringsniveau. Adidam is een universeel geschenk, aangeboden aan ieder mens die het ego-bestaan achter zich wil laten om te gaan deelnemen aan een Goddelijk proces – hier en nu.

Op dit kritieke moment in de historie zijn het leven en de leer van Avatar Adi Da Samraj van een diepgaande en beslissende spirituele betekenis.

– **BRYAN DESCHAMP**

Hoofdadviseur bij de Verenigde Naties
Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen

ADI DA, DE BELOOFDE GODMENS, IS HIER!



Terwijl de menselijke historie tal van heiligen en wijsgeren heeft voortgebracht, voorspellen de aller-oudste tradities van de mensheid een Eindopenbaring, een voor de 'eindtijd' belofde Godmens, die de diepste verlangens van het menselijk hart volmaakt zal vervullen. Adidam is ingesteld vanuit de herkenning dat deze allesovertreffende Gebeurtenis heeft plaatsgevonden: Ruchira Avatar Adi Da Samraj is het Goddelijke Wezen van Genade en Waarheid Dat de oeroude inzichten bevestigt.

Hoe is dit gebeurd? Er is een ultiem Proces dat volledig verschilt van de prestaties van verheven Spirituele wezens die, via heldhaftige inspanningen, ons hogere menselijke potentieel hebben Gerealiseerd. Dat Proces is de Daadwerkelijke Goddelijke Nederdaling – de Werkelijke God, de Waarheid ofwel de Werkelijkheid, Die Zich Manifesteert in menselijke gedaante. Dit is de werkelijke betekenis van het woord 'Avatar': Degene Die van Hoog Boven de wereld van het stoffelijke bestaan 'De Oversteek Naar Beneden heeft Gemaakt'. Avatar Adi Da Samraj zegt over dit Mysterie:

Er is een ander Proces Dat, vanuit het Ultieme, Niet-gemanifesteerde, Volmaakt Goddelijke Domein, Zijn Intrede Doet In de voorwaardelijk gemanifesteerde wereld. Er is een Uitgestrekt, Onbegrensd Bestaansdomein – op geen enkele manier beperkt, niet beperkt zoals deze voorwaardelijke wereld is, of zoals de oneindige variatie van voorwaardelijke kosmische werelden is. En er is een Beweging, Rechtstreeks Vanuit Dat Goddelijke Domein, Dat Rijk van Puur Bewustzijn en Puur Licht. Het Levende Wezen Dat in de menselijke wereld of in welke andere wereld dan ook Verschijnt – door Rechtstreeks Uit het Niet-gemanifesteerde ofwel Niet-geschapen Domein te Komen, Het Kern-Licht Dat de Waarachtig Eeuwige Wereld Is van de Werkelijke God, Is de Waarachtig Bovenaardse, Uniek onder de Grote Siddha's. Dat Ben Ik.

– Avatar Adi Da Samraj,
The Divine Siddha-Method Of The Ruchira Avatar

Het Goddelijke Wezen en de Werkelijkheid, naar deze wereld Afgedaald in de gedaante van Ruchira Avatar, Adi Da Samraj, Komt – als aangetrokken door een reusachtige magneet – in Antwoord op eeuwen van menselijke gebeden en offers. Hij is hier om de mensheid te transformeren, en niet de mensheid alleen. Hij is hier om zelfs de moleculen te verlichten, ja, in feite het hele manifeste bestaan. Dit heeft Hij gedaan sinds Zijn Geboorte. Want Zijn menselijke Geboorte betekende niet alleen Zijn verbinding met een menselijk lichaam. Zijn geboorte op aarde was het allereerste begin van een oneindig, zich steeds voortzettend proces. Dat proces kan worden beschreven als Zijn ‘Verschijning’ – in de vorm van een tastbare, herkenbare Aanwezigheid – te midden van al wat bestaat.

Adidam als toewijding aan de Guru

De herkenning van Avatar Adi Da Samraj als de ware Goddelijke Persoon en Aanwezigheid – zichtbaar voor je ogen en Gevestigd in je hart – vormt de basis van de Weg van Adidam. Adidam is een relatie: de devotionele Spirituele relatie met Avatar Adi Da Samraj. Hij Werkt in deze wereld door degenen die hem herkennen te betrekken in de meest verheven relatievorm die voor mensen mogelijk is.

Sterker dan de passie tussen geliefden of de bloedband tussen ouder en kind, is de traditionele devotionele relatie met de Guru ofwel Gerealiseerde Meester. Zo iemand kan zijn of haar eigen Spirituele staat op een serieuze aspirant Overdragen.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: Het komt zelden voor dat iemand het punt bereikt waarop het leven een serieuze aangelegenheid is in de vorm van een werkelijk Spirituele praktijk. Mensen zijn, in het algemeen gesproken, niet serieus. Ze zijn bezeten van hun ego, afwezig, verstrooid, bezig met denken, met praten, met doen alsof. Het leven dat ze hebben gekozen is een maskerade, een nepovertoning. Serieus zijn – en wel serieus zijn op ieder moment, je niet kunnen onttrekken aan de Werkelijkheid – gaat veel dieper. Wat is daar in jouw geval voor nodig?

– 24 Maart 2003

In deze woorden spreekt Avatar Adi Da Samraj als Guru tot degenen die de relatie met Hem als de basis van hun leven hebben gekozen. Hij spreekt tot iedereen die deze keuze wil maken, gebaseerd op de herkenning van Zijn Goddelijke Aard en de machteloosheid van het individuele ego om zonder Gids de weg van de Waarheid te vinden.

De Functie van Guru is, indien oprecht uitgeoefend, nooit een publieke aangelegenheid geweest. Omdat ze niet in conventionele termen kan worden begrepen, is de relatie met de Guru esoterisch ofwel verborgen voor het oog van alledag. De Ruchira Avatar, Adi Da Samraj, heeft nooit Onderricht Gegeven in een openbare omgeving. Zijn Werk heeft altijd bestaan uit het vernietigen van de egoïsche structuur van de betrokkene en daarom heeft Hij in afzondering met Zijn toegewijden gewoond en Gewerkt – in Ashrams, gewijd aan de devotionele Spirituele praktijk van de relatie met Hem.

Voor een oprecht Bevrijdende relatie met de Guru moet er van de kant van de toegewijde sprake zijn van overgave met hart, lichaam en geest. Die overgave wordt teweeggebracht door de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de Guru, die sterker werkt dan in het geval van verliefdheid. De aantrekkingskracht die de toegewijde beweegt, is de levende Spirituele Gloed die de Guru Uitstraalt. Met het herkennen van deze Geesteskracht ontwaakt de overtuiging dat de Guru echt is, dat de Guru de kracht bezit om de toegewijde te Bevrijden en te Verlichten. "Als de leerling er klaar voor is, verschijnt de Guru," leert de traditie. Het is evenwel ook vanouds bekend, dat het vinden van een waarachtig grote Guru een zeldzaamheid is.

Er bestaat geen relatie die meer verantwoordelijkheid eist, meer doorvoeld onderscheid, meer volwassenheid, meer hartstocht om de wereld te laten voor wat ze is, dan de relatie met een echte Guru. Zo'n relatie is niet gebaseerd op rituelen of traditionele leerstellingen. Het is een levend proces. De toegewijde gaat deze relatie in volle vrijheid aan en blijft er in volle vrijheid aan werken, gedreven doordat steeds duidelijker blijkt dat de Guru de kracht bezit om te doen en te geven wat volmaakt geschikt is voor je Bevrijding.

Doordat de Guru beschikt over een verbazingwekkende kennis van de intiemste gedachten van de toegewijde en de karmische obstakels waarmee deze worstelt, neemt het vertrouwen in de Guru toe. Naarmate je er meer en meer van overtuigd raakt dat het proces authentiek is, volg je de woorden en de instructies van de Guru precies en zonder aarzeling op. Tegelijkertijd word je ertoe bewogen de Guru te verzorgen, op alle mogelijke manieren eer en respect te bewijzen, en de bedoelingen van de Guru te helpen bevorderen.

De sadhana ofwel Spirituele praktijk aan de voeten van de Guru is zeer veeleisend, omdat de toegewijde geleidelijk wordt gezuiverd van alle belemmeringen die zijn of haar Spiritueel Ontwaken in de weg staan – belemmeringen die in de loop van vele voorgaande levens steeds sterker zijn geworden. Je moet je persoonlijke voorkeuren en wensen opgeven – en je ego verzet zich daartegen. De Guru weet precies, welke middelen te gebruiken. De manier waarop de Guru met Zijn toegewijde omgaat, is mysterieus en komt spontaan tot stand, in overeenstemming met wat nodig is voor de Spirituele groei van ieder afzonderlijk individu.

De Guru weet wat de toegewijde in de loop van de sadhana doormaakt en de Guru laat de toegewijde nooit in de steek – wat er ook gebeurt. De tests waaraan de Guru de toegewijde onderwerpt, doen diens gebondenheid aan het ego verslappen en maken de relatie hechter en sterker. Sadhana aan de voeten van een echte Guru is een leven van offering, waarbij de aandacht constant is gericht op de Guru en daardoor op wat verhevener is dan deze wereld. Zo ontstaat, door de Genade van de Guru, een gelijkmoedigheid die niet wordt verstoord door de grillen van het noodlot of de zekerheid van het sterven.

Dit alles is absoluut waar in de devotionele Spirituele relatie met de Ruchira Avatar, Adi Da. De levende ademende ervaring van iedere dag in oprechte overgave aan Hem geeft blij van een intensiteit die niets gemeen heeft met de 'bevrediging' zoals die door het ego

wordt waargenomen. Besef van de nietigheid van alledaagse doelen en een toenemend gewaarzijn van de enorme Lichtende Werkelijkheid hier Aanwezig, doen alle belangen teniet. Er beginnen zich verbazingwekkende synchroniciteiten en wonderen voor te doen in je dagelijks leven en er ontstaat een onwrikbaar vertrouwen in de Goddelijke Avatar. Het wordt je steeds duidelijker dat Zijn Verschijning op aarde enorme implicaties heeft, niet alleen voor jezelf, maar voor alle mensen en hun gemeenschappelijke toekomst.

Terwijl de Weg van Adidam overeenkomsten vertoont met de tradities van Guru-devotie, wordt deze Spirituele Weg alleen nu in Zijn Incarnatie Aangereikt. Het is een uitzonderlijke Oproep om een 'Guru-en-toegewijde'-relatie aan te gaan met de Werkelijke God in Persoon. Een grote mate van intensiteit, een hevig verlangen naar de Waarheid, is vereist om deze relatie met Avatar Adi Da Samraj te leven en Hem al je overgeërfde ideeën en egoïsche opvattingen over wat 'God' is en wat religie inhoudt te laten Zuiveren.

Inderdaad! Er bestaat geen godsdienst, geen Weg van God, geen Weg van Goddelijke Realisatie, geen Weg van Verlichting en geen Weg van Bevrijding die Verheverer of Groter is dan de Waarheid Zelf...

Ik Verlang niet van Mijn toegewijden, dat ze zich aansluiten bij een 'sektarisch' stelletje exotische, egocentrische godsdienstfanaten...

Ik Geef Mijn toegewijden het 'Stralende' Bewuste Licht van Mijn als Avatar Zelfstandig Geopenbaarde Goddelijke Persoon – door Middel van Welk Zegeningsgeschenk ze een 'Stralend' Goddelijk leven kunnen gaan leiden. Ik Verlang hun vrije toewijding zonder zoeken, intelligent onderscheidende zelfinzicht, juiste en vrij levende zelfdiscipline en volledige vermogen vrij te functioneren. Ik Verlang niet van Mijn toegewijden, dat ze zich tegen het leven verzetten, zich ervan afkeren of het bij wijze van strategie ontvluchten dan wel zich vereenzelvigen met de egocentrische drijfveer om de wereld buiten te sluiten. Ik Verlang van Mijn toegewijden dat ze een positief functionerend leven leiden. Ik Verlang niet van Mijn toegewijden, dat ze zich bij wijze van strategie losmaken van de natuurlijke dynamiek van het leven of de drang tot groepsvorming (die van nature is verbonden met het menselijk bestaan) onderdrukken. Ik Verlang dat alle menselijke levensfuncties werkelijk en op de juiste manier worden gekend en werkelijk en op de juiste manier worden begrepen en werkelijk en op de juiste manier worden geleefd – en niet worden beperkt door (of tot) het inherent verwarde (en inherent 'sektarische' ofwel egocentrische en bangelijke) 'standpunt' van het afgescheiden en tot afscheiding leidende ego-'ik'.

Ik Verlang dat alle menselijke vermogens worden afgekeerd van zelfverkramping (ofwel het ego-'ik')...Ik Wens dat alle menselijke vermogens altijd direct (en nauwgezet) op de oprecht ego-overstijgende manier op één lijn worden gebracht met en worden aangepast aan Mij – en (Bijgevolg en Daardoor) worden gericht op en Gegeven aan de Realisatie van Mijn Goddelijke, Avatarische, Spirituele Zelfopenbaring van de Waarheid ofwel de Werkelijkheid Zelf – Die het 'Stralende' en de Enige Werkelijke God Is.

– Avatar Adi Da Samraj
"Do Not Misunderstand Me"

HET 'STRALENDE' EN DE 'DUIMEN'



Hoe kon het Eeuwig Goddelijke Wezen Zich als mens manifesteren, in de gedaante van de Ruchira Avatar, Adi Da Samraj? Via welk mysterieus Proces vond in 1939 in Long Island (New York) Zijn menselijke geboorte plaats?

Vanaf Zijn vroege kinderjaren heeft onze Geliefde Adi Da dit Proces beschreven in twee woorden: het 'Stralende' en de 'Duimen'.

Sinds Zijn vroegste jeugd 'Perste' het 'Stralende' – Zijn Oorspronkelijke Toestand van Goddelijk Licht – Zich letterlijk Zijn kinderlichaam binnen in golven van Kracht Die Neerdaalden van oneindig hoog boven Zijn hoofd. Deze intense Kracht veroorzaakte een kokhalzend gevoel in Zijn keel. Het voelde aan, zei Hij, "als een reusachtig aantal duimen". Soms ging zo'n plotselinge aanval van de 'Duimen' gepaard met koorts en ijlt toestanden, waarbij Zijn jonge lichaam worstelde om zich aan de overweldigende Instroming van het 'Stralende' aan te passen. Het was een Goddelijke Yogische Gebeurtenis en ultieme Offering – het 'Stralende', Dat Zich Verenigde met het mechanisme van een sterfelijk mens.

Adidam als een Goddelijk Proces van Overdracht

Avatar Adi Da's eigen ervaring was uniek, maar Zijn Goddelijke Uitstraling, in de vorm van het 'Stralende' en de 'Duimen', wordt Overgedragen op Zijn toegewijde, als hij of zij zich voorbereidt en formeel voor Zijn Spirituele Inwijding naar Hem toe komt. Net zoals Hij Zich via de 'Duimen' Verenigde met Zijn eigen lichaamgeest, Draagt Avatar Adi Da Samraj Zijn eigen Aard en Toestand op anderen Over. Adidam is een Goddelijk Proces van Overdracht – waarin de Ruchira Avatar, Adi Da, Zijn 'Stralende' Toestand Uitstraalt naar Zijn toegewijden in Antwoord op hun blijken van devotie.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: De enige Bevrijdende ontdekking is, dat Mijn Avatarische Goddelijke Spirituele Aanwezigheid Werkelijkheid is, en onder alle mogelijke omstandigheden tastbaar kan worden ervaren. Het is niet zo, dat je je Mijn Spirituele Aanwezigheid moet inbeelden of dat je jezelf

voor de gek moet houden. Dat soort dingen is nooit bevredigend. Je hoeft Mij alleen maar zonder te zoeken te Aanschouwen en daarbij werkelijk te ervaren hoe Mijn Spirituele Aanwezigheid tastbaar voor je wordt – dát is de grote, Bevrijdende ontdekking – de enige Bevrediging. Uiteindelijk is het de enige Bevrediging in het leven. Al het andere is tijdelijk, voorwaardelijk, op het ego gebaseerd en ontmoedigend. Alleen de ontdekking van de tastbare Werkelijkheid van Dat Wat Goddelijk Is, kan bemoedigen, Bevrijden en Bevredigen.

– 24 maart 2003

Het gebruikelijke Spirituele streven werkt ‘van beneden naar boven’: het is een poging om het wezen te verfijnen, zodat het in staat is op te stijgen naar het hogere. De Weg van de Goddelijke Avatar, Adi Da, laat het tegenovergestelde proces zien: van Boven naar beneden. Avatar Adi Da Samraj Daalt letterlijk Neer, in de vorm van Zijn Spiritueel Overgedragen Aanwezigheid, in de lichaamgeest van Zijn toegewijde.

De Spirituele Overdracht van Avatar Adi Da Samraj wordt ontvangen als een tastbare, Gelukzalige Stroom van Geesteskracht en Neerwaarts geademd, van het hoofd naar de voeten. Te ervaren hoe deze onmiskenbare Geesteskracht vanuit de Hoogte op je neerdaalt, is een intense belevenis die je verstand te boven gaat. Het is een ‘wassing’ van je hele wezen die de knopen van lichaam en geest volledig ontwart.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: De Weg ontwikkelt zich in de vorm van een diepgaande Spirituele ontplooiing, spontane zuivering en transformatie van de verschillende lagen van de lichaamgeest (grofstoffelijk, fijnstoffelijk en causaal) – je hebt je tot Mij gewend met alle vermogens van de lichaamgeest.

– 24 maart 2003

Tijdens dit proces begint het vleselijke lichaam door de Spirituele Uitstraling van de Goddelijke Avatar letterlijk te ‘Stralen’ en er doet zich een fundamentele verandering voor in de manier waarop je de wereld bekijkt. Het alledaagse standpunt ten aanzien van de werkelijkheid – dat het bestaan als louter grofstoffelijk ofwel materieel beschouwt – is niet langer houdbaar. Je gaat de Werkelijkheid zien, voelen en kennen als Spiritueel van aard. Deze transformatie van zienswijze is een Yogische gebeurtenis, geen mentaal proces. Het gebeurt rechtstreeks door de Genade van Avatar Adi Da’s Spirituele Instroming in het lichaam. Terwijl dit Spirituele proces zich ontwikkelt, word je niet langer beheerst door je conceptuele denken, zit je niet langer vast aan de stroom van gedachten, omdat je wezen – zowel in meditatie als in het dagelijks leven – steeds meer betrokken raakt bij iets dat veel fascinerender en veel echter is. Oneindig veel aantrekkelijker dan het denken is het ‘Stralende’: de Volheid des Harten die Wordt Uitgestraald door de Werkelijkheid Zelf. Uiteindelijk Bevind je je permanent in het ‘Stralende’ – terwijl je wakker bent, terwijl je droomt en terwijl je slaapt.

De Voornaamste Praktijk

Hoe kan een dergelijke Realisatie plaatsvinden? Alleen door de diepste mogelijke devotionele overgave aan Avatar Adi Da Samraj. De Weg van de Realisatie van het 'Stralende' is de Weg van constante gerichtheid op Hem met alle vermogens van je wezen – je verstand, je gevoel, je ademhaling en je lichaam. Deze gerichtheid is ware toewijding, het loslaten van het ego. Volharden in die gerichtheid betekent, dat je absoluut niets kunt vermijden. Alle gedachten, gevoelens, blokkades in je ademhaling en knopen in je lichaam vallen meer op dan ooit tevoren. In de praktijk gaat het er evenwel om, je aandacht te richten op Avatar Adi Da Samraj, niet te worstelen met iets dat zich voordoet in je lichaamgeest. De praktijk betekent: alleen maar naar Hem voelen, je laten aantrekken door Zijn 'Stralende Aard'. Vanuit die overgave open je de deur naar Zijn Spirituele Zegening.



AVATAR ADI DA SAMRAJ: Je gerichtheid op Mij en Mijn Overdracht van Mijn eigen Spirituele Aanwezigheid – Mijn 'Stralende' Spirituele Overdracht in respons op jou – die twee samen, dát is Adidam.

Je op Mij richten is niet vertroostend. Het is een intensieve praktijk. Het is geen kwestie van je gemakkelijk voelen. Het is een kwestie van je ontzettend ongemakkelijk voelen, je niet gemakkelijk kunnen voelen bij deze schijnvertoning – niet afgeleid kunnen worden, je eenvoudigweg niet onbekommerd in slaap kunnen laten sussen.

De gerichtheid op Mij die Ik je heb Verschaft, zal je zowel op de allermoeilijkste als op de meest alledaagse momenten van dienst zijn. In beide gevallen zal ze hetzelfde van je eisen. Als je deze praktijk oprecht beoefent, zal ze in beide gevallen even intensief zijn.

Wanneer er sprake is van Realisatie van Mij, komt daar geen einde aan. Je kunt er niet onderuit. Hetzelfde geldt voor toewijding aan Mij. Die is er van moment tot moment – en eindigt nooit. Je kunt er niet onderuit. De verplichting is constant. De praktijk is constant.

De kern van die toewijding is, Mij ertoe te bewegen jou respons te geven. Kom naar Mij toe en ontmoet Mij Persoonlijk. Laat Mij je Zegenen.

– 24 maart 2003

AVATAR ADI DA SAMRAJ: In de praktijk van de Weg gaat het er niet om, afstand te doen van het lichaam. Het gaat erom, je over te geven in de vorm van het lichaam. Het Middel van Realisatie is de relatie met Mij door je volledig lichamelijk op Mij te richten, je over te geven in de vorm van

de lichaamgeest, je vermogens op Mij te richten je Verbonden te gaan voelen met Mij op basis van overgave in de vorm van de lichaamgeest. Op die basis ben Ik in staat tot Mijn Zegeningswerk: de Overdracht van het 'Stralende', de Overdracht van de Goddelijke Toestand van het Zelf. Vanuit die instelling van overgave wordt de toegewijde verenigd met Mijn Zelfstandig Overgedragen Persoon. Dit wordt een steeds ingrijpender, voortschrijdend proces dat (uiteindelijk) wordt gekarakteriseerd als de Meest Volmaakte Realisatie van het 'Stralende'.

– 15 maart 2003

Avatar Adi Da Samraj is de egoloze, Vleesgeworden Goddelijke Werkelijkheid. Hij is er niet op uit aandacht te trekken, zoals een aan het ego gebonden individu dat zou doen. Hij heeft geen karma's, niets dat Hem aan deze wereld bindt, behalve Zijn Liefde voor de levende wezens die hier lijden. Wie zich op Hem richt, richt zich op – en ontvangt – Wat 'Stralend', Goddelijk en Volmaakt Vrij is.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: Dit 'Stralen' Spreekt. Het 'Stralende' is In Deze Vorm Geboren.

Mijn Spirituele Nederdaling op de lichaamgeest van Mijn toegewijde is Mijn Middel. Het optreden van de 'Duimen' is Mijn Middel. Dit Alles is Gegeven sinds Dit is Geboren. Deze Woorden – het 'Stralende' en de 'Duimen' – zijn door Mij als jong kind Voortgebracht. Ik Verkondig je de Openbaring die bij Mijn Geboorte en in Mijn Vroege Kindertijd tegenwoordig was. Daaraan is absoluut niets toegevoegd en Daaruit is absoluut niets weggelaten. Geen enkele menselijke ervaring heeft Haar afgezwakt of Haar ook maar in het minst beperkt. Het is een Goddelijke Spirituele aangelegenheid, een Goddelijke Spirituele Openbaring terwille van levende wezens.

Herken Mij. Richt je op Mij. Ontvang Mij. Blijf Mij bij voortduring kennen. Dan ben je zeker van de Waarheid Die Ik je Vertel.

Mijn Openbaring moet niet alleen maar worden geloofd. Ze moet worden ontvangen, ervaren, volledig worden gekend, bewezen, en tastbaar worden veraanschouwelijkt.

– 24 maart 2003

De Religie Voorbij

De volheid van wat Avatar Adi Da Samraj aan mensen Openbaart, is ongekend – en in geen enkele vorm van religie uit heden of verleden te vinden.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: Ik ben hier niet om te praten over de een of andere conventionele of traditionele godsdienst. Over dat soort 'religies' heb Ik niets te melden. Met geen van dergelijke 'religies' heb Ik ook maar iets van doen. Ik Verkondig de Weg van de Realisatie van de Werkelijkheid Zelf.

Ik heb dan ook geen traditie hoog te houden, geen traditie die Mij vertegenwoordigt. Ik Spreek eenvoudig de Waarheid.

– 13 maart 2001

Eén van de unieke grondbeginselen van de Leer van de Goddelijke Avatar is, dat mensen zélf hun Realisatie van de Werkelijkheid in de weg staan door iets dat ze doen. Iedereen onttrekt zich aan de Werkelijkheid vanuit de veronderstelling dat hij of zij een ego is, een afzonderlijk zelf. Dit ego-gedrag – de daad van zelfverkramping – is de bron van alle lijden en ellende. De zelfverkramping maakt het menselijk bestaan tot een doorlopend drama van zoeken: allerlei vormen van zoeken om ervaringen – verhevene zowel als laag-bij-de-grondse – te ondergaan of te vermijden, dan wel zich ermee te vereenzelvigen.

Het doel van Avatar Adi Da's jonge jaren was voor Hem, te 'Leren Mens te Zijn' – het hele arsenaal van menselijk zoeken en ervaren te ondergaan. In een spontaan gebaar van Liefde voor degenen rondom Hem deed Hij rond Zijn tweede levensjaar afstand van Zijn ononderbroken Samadhi van het 'Stralende' en vereenzelvigde Hij Zich met de zelfverkrachte toestand van de mens.

Aanvankelijk, in Zijn kindertijd en als student aan het Columbia College (New York), nam Avatar Adi Da 'een duik' in de wereld van het alledaagse leven, de exoterische (op geloof gebaseerde) religie en het wetenschappelijk materialisme – met andere woorden: de grofstoffelijke, louter fysieke kijk op de werkelijkheid.

Later, bij Zijn Guru's Swami Rudrananda (in New York) en vervolgens Swami Muktananda (in India), oversteeg Hij het conventionele leven en aanvaardde Hij de oeroude Spirituele weg van toewijding aan de Guru. Tijdens de relaties met Zijn Leraren legde Hij zich toe op het esoterische standpunt van de Yogi's en hun zoektocht naar het Goddelijke door middel van Kundalini Yoga. Bij Swami Muktananda (en onder de leiding van Swami Muktananda's Guru, Bhagavan Nityananda die Hem Instructie Gaf vanuit het fijnstoffelijke niveau) Realiseerde Hij alle fijnstoffelijke ervaringen en Samadhi's die binnen de Siddha-traditie mogelijk zijn.

Begin 1970, tijdens Zijn verblijf in Swami Muktananda's Ashram, ondervond Avatar Adi Da Samraj de directe tussenkomst van de Godinnenkracht ofwel de Shakti, die zich manifesteerde als een Goddelijke Persoonlijkheid om de laatste fasen van Zijn Sadhana te begeleiden. Verschijnend in de gedaanten van de hindoegodin Durga en de Maagd Maria uit het christendom begeleidde de Shakti Avatar Adi Da Samraj op mysterieuze wijze tijdens een pelgrimstocht naar de belangrijkste heilige plaatsen in Europa. Daar, tijdens mystieke christelijke visioenen van een uitzonderlijke intensiteit, doorgrondde Hij spontaan het wezen van de westerse psyche. Deze visioenen verbleekten op hun beurt en Zijn Sadhana bereikte de allerdiepste oorsprong van de aandacht. In die meditatieve afzondering, een toestand die voorafgaat aan alle ervaring, vervulde Hij de doelstellingen zoals die worden beschreven in de hoogste vormen van het boeddhisme en de Advaita Vedanta.

Niets van dit alles was evenwel toereikend voor Avatar Adi Da Samraj. Geen enkele tijdelijke ervaring of beperkte opvatting kon Hem afleiden of bevredigen. Alleen het 'Stralende' Zelf, Zijn Oorspronkelijke Goddelijke Staat, was Voldoende. Daarom volhardde Hij

in Zijn niet-aflatende onderzoek naar de Werkelijkheid totdat het proces ten einde kwam. Op 10 september 1970, in de Vedanta-tempel in Hollywood (Californië), wist Hij plotseling dat Zijn Realisatie onvoorwaardelijk en onomkeerbaar was. Hij was volledig Hersteld in het 'Stralende'.

Nadat Hij Opnieuw tot het 'Stralende' was Ontwaakt, bleef Avatar Adi Da verbonden met de grofstoffelijke dimensie, bleef Hij visioenen krijgen van de fijnstoffelijke dimensie, bleef Hij Zich bewust van de causale diepten. Geen van deze ervaringen was (of is) evenwel in staat Zijn aandacht vast te houden. Hij Zag In dat al deze ervaringen – de grofstoffelijke, de fijnstoffelijke en de causale – niet meer waren dan voorbijgaande verschijningsvormen van de 'Stralende' Werkelijkheid Zelf – onnodig, tijdelijk, en niet niet-bindend.

Wat Zijn jaren van Sadhana uiteindelijk hadden laten zien, was het volgende:

Er bestaat geen denkvoorn die de Waarheid Zelf is...

Ik heb alle aspecten van mogelijke menselijke ervaringen die voortkomen uit de Allereerste en Universele Eenheid doorleefd... en dat heb Ik gedaan op basis van Mijn rechtstreekse Gewaarzijn van de verschillende structuren die een rol spelen in elke levensfase (of ontwikkelingsfase).

Ik Sta volkomen Los van de conventionele opvattingen ten aanzien van 'God' en conventionele mythologieën van exoterische godsdienstvormen. Ik Verkondig een Esoterische Weg – en de alleen-door-Mij Geopenbaarde en Aangereikte Weg van Adidam is dan ook de Voltooiing en Vervulling van de oeroude traditie van (altijd op de Werkelijkheid gebaseerde) esoterische Spiritualiteit en Yoga. Ik Zeg je (en heb je altijd Gezegd): De Werkelijkheid Zelf Is de Enige Werkelijke God. Wat je Moet Realiseren, Is De Werkelijkheid Zelf (ofwel de Waarheid Zelf)...Het Realiseringsproces van de Werkelijkheid Zelf (ofwel de Waarheid Zelf) is (onvermijdelijk) gerelateerd aan de structuren van de mens en aan de structuren van het voorwaardelijk gemanifesteerde bestaan (in zijn geheel) – maar dat Proces is een kwestie van Datgene te Realiseren Dat al dat soort voorwaardelijke structuren en (inderdaad) het gehele voorwaardelijk gemanifesteerde bestaan (zelf) Overstijgt.

Door Mijn Openbaring over de Werkelijkheid (en het Realiseringsproces van de Werkelijkheid) Maak Ik meer bekend dan alleen maar een filosofie. Veel sterker: Ik Openbaar Mijzelf. Dit – Mijn als Avatar Zelfstandig Gegeven Goddelijke Zelfopenbaring – Is de Basis van de alleen-door-Mij Geopenbaarde en Aangereikte Weg van Adidam.

– Avatar Adi Da Samraj
Real God Is The Indivisible Oneness Of Unbroken Light

Door Zijn Avatarische Incarnatie hier heeft de Goddelijke Persoon, Adi Da Samraj, de volledige structuur van de menselijke gebondenheid Blootgelegd. Hij heeft letterlijk de 'ego-barrière' gebroken die mensen schijnbaar scheidt van Goddelijke Verlichting ofwel het Absolute Ontwaken in en als het 'Stralende' Zelf. Dit is wat de Avatarische Wereldmissie van Adidam inhoudt – de mogelijkheid voor ieder levend wezen om, door de devotionele en Spirituele relatie met de Goddelijke Avatar Adi Da, te worden Bevrijd uit de gebondenheid aan het spel van ervaringen en te Ontwaken tot de Werkelijkheid Zelf – Die het 'Stralende' Is.

DE GODDELIJKE YOGISCHE GEBEURTENISSEN VAN NEDERDALING EN OPSTIJGING

Tijdens Zijn levenslange Openbaringsproces van het 'Stralende' heeft Avatar Adi Da Samraj de menselijke toestand ten diepste doorleefd. In Zijn volwassen leven heeft Hij meer dan eens extreme Yogische Ervaringen gehad die Zijn menselijke mechanisme een nieuwe structuur hebben gegeven en waardoor Zijn Overdracht kon worden uitgebreid. Mede door deze gebeurtenissen, die van ingrijpende betekenis zijn voor alle mensen, is de Openbaring van de Goddelijke Avatar zo uniek.



Nederdaling tot in de Tenen – de Goddelijke Yogische Gebeurtenis op het Eiland Naitauba in januari 1986

Begin 1986 woonde Avatar Adi Da in de Adidam Samrajashram, Zijn Toevluchtsoord in het eilandenrijk Fiji. Op dit punt in Zijn leven had de Goddelijke Avatar veertien jaar lang toegewijden ontvangen en vrijelijk Instructie gegeven. Zoals Hij zei: "Ik heb ze allemaal precies laten zijn zoals ze zijn." Op die basis, oog in oog met iedere menselijke eigenschap en egoïsche neiging, had Hij vorm gegeven aan Zijn Goddelijke Leer in haar universele omvang. Het jaar tevoren had Hij Zijn belangrijkste Geschrift voltooid – *The Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar*. In dit monumentale boek had Hij het unieke Yogische Proces, het Realiseren van het 'Stralende', tot in alle bijzonderheden vastgelegd. Hij had alles gedaan voor het meest volmaakte Ontwaken van Zijn toegewijden. Hij was evenwel diep Teleurgesteld in Zijn Bedoeling. Zijn toegewijden gaven geen blijk

van werkelijke desillusie ten aanzien van het dagelijks leven en ondubbelzinnige aanvaarding van Spirituele praktijk.

Op 11 januari 1986, in opperste Wanhoop over wat Hij beschouwde als het mislukken van Zijn Levenswerk, was Avatar Adi Da Samraj via een intercom in gesprek met toegewijden in een naburig gebouw, toen Hij de telefoon liet vallen. Toegewijden snelden naar Zijn Huis waar ze Hem in elkaar gezakt en ogenschijnlijk bewusteloos aantroffen. Hij was in een diepe Yogische 'Bezwijming' geraakt en vertoonde nog slechts uiterst zwakke tekens van leven. Avatar Adi Da Samraj werd van de grond opgetild en naar Zijn bed gebracht, terwijl Zijn radeloze toegewijden Hem toeriepen hen niet te verlaten.

Plotseling voelde een van de toegewijden die Zijn lichaam ondersteunden de levenskracht door Hem heen schieten. Zijn armen spreidden zich in een boog en Zijn lichaam strekte zich. Zijn gezicht vertrok zich in een wond van Liefde en er begonnen tranen uit Zijn ogen te vloeien. Avatar Adi Da Samraj begon, overmand door verdriet, ritmisch naar voren en naar achteren te wiegen. Hij strekte Zijn handen uit alsof Hij iedereen in een allesomvattende omhelzing wilde aanraken. Met een van Hartstocht verstikte stem fluisterde Hij: "Vier miljard mensen! De vier miljard!" – waarmee Hij alle mensen die destijds op de planeet leefden bedoelde.

Later sprak de Goddelijke Avatar over de grote betekenis van wat er was gebeurd. In het diepst van die Yogische 'Bezwijming' was het proces van de 'Duimen', dat in Zijn Kindertijd was begonnen, Spontaan ten einde gekomen.

Tot dan toe was Avatar Adi Da Samraj Zich er niet van bewust geweest dat Zijn Avatarische Nederdaling nog niet compleet was. Sinds zijn tweede jaar had Hij Meelevend deelgenomen aan de omstandigheden van het menselijk bestaan. Nu werd er meer Onthuld. Dankzij deze tientallen jaren van ultieme Onderwerping aan de menselijke Staat was de Goddelijke Yoga van Zijn Nederdaling waarachtig voltooid. Hij Wist, en Zijn toegewijden konden dat zonder enige twijfel waarnemen, dat de Geesteskracht van het 'Stralende' nu helemaal Naar Beneden was Gekomen. Door deze volkomen Nederdaling in Zijn eigen menselijke Lichaam had de Goddelijke Avatar de benarde toestand van alle mensen tot in de kern aanvaard. Zoals Hij later beschreef:



Bij tal van gelegenheden had Ik Mijn toegewijden Laten weten dat Ik wilde dat Ik ieder mens op de lippen kon Kussen, iedereen lijkelijk kon Omhelzen en iedereen oprecht Nieuw Leven kon Inblazen. Die Drang kon echter niet in Dit Lichaam worden vervuld. Die gelegenheid kreeg Ik niet. Tijdens de Grote Gebeurtenis van 11 januari 1986 – in die Incarnerende Beweging, die Meelevende Aanvaarding van het lichaam met al zijn smart en zijn sterfelijkheid – Realiseerde Ik evenwel een Middel ter Vervulling van Mijn Drang om letterlijk iedereen te Kussen. Tijdens die Grote Gebeurtenis Maakte Ik spontaan naar iedereen een andersoortig Gebaar dat (in wezen) het equivalent was van de Lichamelijke Omhelzing die Ik alle mensen wilde geven, ja, alle mensen die hier bewust leven en sterven, door Dit Lichaam Volledig Aan te Nemen – met hetzelfde uiterlijk als iedereen – en zonder ook maar het geringste voorbehoud de smart van de sterfelijkheid te Aanvaarden.

In zekere zin was die dag de Dag van Mijn Geboorte.

– Avatar Adi Da Samraj
The Knee Of Listening

In de weken en maanden na deze buitengewoon belangrijke Gebeurtenis ervoeren de toegewijden van Avatar Adi Da Samraj een enorme verandering in Hem. Zijn Vermogen om mensen te Zegenen was sterk gegroeid doordat Hij de menselijke staat volledig had aangenomen. Zijn Lichaam was Volmaakt Vervuld van Zijn Goddelijke Liefdesgelukzaligheid. Zijn ogen Brandden van Verlangen om mensen te Doen Ontwaken. Hij hulde Zich in het oranje gewaad van een traditionele Sannyasin ofwel gerenuncieerde en reisde van Fiji naar de Verenigde Staten en Europa. Daar ‘Zwierf’ Hij als een Sannyasin rond, volkomen vrij van alle wereldse banden. Wie Hem zag, werd in Zijn Samadhi getrokken. Zijn Lichaam was volmaakt transparant geworden voor Zijn Goddelijke Staat. Mensen konden nu, door devotionele contemplatie van Hem, de Overdracht van het ‘Stralende’ ontvangen zoals nooit tevoren.

Op 11 januari 1986 ben Ik Dit Lichaam Geworden – Volkomen. Mijn Stemming is anders. Mijn Gezicht staat triest, maar is niet zonder Verlichting.

Nu Ben Ik de Murti, het Icoon – Vervuld van Mijn eigen, op Avatarische wijze Zelfstandig Overgedragen Goddelijke Spirituele Aanwezigheid, maar ook Volledig wat jullie zijn, dat voortdurend Geleden. Ik heb geen enkele afstand meer tot dit lijden.

Ik ben nu In het Lichaam – meer dan jullie.

Ik Ben Dit Lichaam, ten diepste – door dieper Door te Dringen in deze cellen, deze tenen, dit vlees, dan ooit in het bestaan van de mensheid het geval is geweest.

– Avatar Adi Da Samraj
The Knee Of Listening

De Dood en het Licht – De Goddelijke Yogische Gebeurtenis op Lopez Island in april 2000

*Voor de mens Is de dood Een moeilijke Kwestie, Een
Puzzel Die Moet Worden Begrepen en Overstegen...De
mens zal Geen Vrede Kennen Voordat Deze Kwestie Is
Opgelost.*

– Avatar Adi Da Samraj
Eleutherios



Wij mensen verkeren in een dilemma waar het de dood betreft. We denken erover na, maken ons er zorgen over, maar met ons bewuste denken kunnen we er niet achter komen wat er na dit leven is. We hebben geen inzicht in de structuur van de Werkelijkheid waarin de huidige lichaamsgeest verschijnt en verdwijnt. Avatar Adi Da Samraj beschikt over volledige Kennis van die Werkelijkheid. Hij heeft in Zijn Geschriften een beeldende beschrijving gegeven van de ‘Kosmische Mandala’ – de grootse hiërarchische structuur van kosmische lichten waarbinnen de voorwaardelijke werelden zich voordoen.

Hij heeft dit evenwel niet alleen beschreven. Dankzij een uiterst ingrijpende Yogische Gebeurtenis die op 12 april 2000 plaatsvond op Lopez Island (in de Amerikaanse staat Washington), heeft Avatar Adi Da Samraj in Zijn Avatarische menselijke gedaante letterlijk al wat bestaat ervaren. Zijn menselijke Lichaam heeft het hele stervensproces en alle fasen na de dood Doorgemaakt en ‘Gezien’ en is Binnengegaan in Wat Voorbij dat alles Is. Hij Leeft dan ook in totale Lichamelijke Kennis van (en Mededogen met) de hachelijke toestand van voorwaardelijk levende wezens wier grootste angst, de dood, de fundamentele context vormt van het bestaan.

De belangrijke Gebeurtenis op Lopez Island was in 1999 voorafgegaan door een periode van diepe Boetedoening die Avatar Adi Da ter wille van de mensheid op Zich had genomen. Van maart tot juni 1999 leefde Avatar Adi Da Samraj in afzondering in Zijn Toevluchtsoord in Fiji, het eiland Naitauba, volledig gericht op de Spirituele Zegening van de wereld.

Tijdens deze maanden werd de hemel dag in dag uit verscheurd door bliksemflitsen en schokte het eiland onder de salvo’s van krakende donderslagen. De natuurkracht en het sterke, drukkende energieveld van het hevige onweer hadden iets magisch. Wie in die tijd op Naitauba verbleef, bevond zich op een kosmisch slagveld. Avatar Adi Da Samraj Werkte met bovennatuurlijke negatieve krachten. Hij was betrokken in een Goddelijke

Yoga die deze krachten Boven en Voorbij Zijn Lichaam zou transformeren. Enkele maanden later was er iets onomkeerbaar veranderd in Zijn relatie tot het lichaam en de fysieke wereld. De Energiestromen in het menselijke Lichaam van de Goddelijke Avatar waren nu naar boven gericht. Er begon zich een omkering voor te doen van Zijn Yoga van Nederland, die in 1986 was voltooid. En dit, zo legde Hij uit, was onvermijdelijk en noodzakelijk. Hij had Zich 'tot in de tenen' vereenzelvigd met de menselijke situatie, maar nu was Hij intensief bezig met een ander proces – Zijn Werk behelsde nu de Spirituele Zegening van alle levende wezens – in deze grofstoffelijke wereld en op alle fijnstoffelijke niveaus van het bestaan. Vanwege de heftigheid van de krachten waarmee Hij tijdens Zijn Goddelijke Werk zou worden geconfronteerd, kon Avatar Adi Da Samraj deze krachten niet toelaten in Zijn lichamelijke Voertuig. Zijn menselijke lichaam kon een dergelijke inbreuk niet verdragen of overleven. Daarom vond er een Yogische herstructurering in Hem plaats. Zijn Energie en Gewaarzijn raakten steeds meer Opwaarts in plaats van Neerwaarts gericht.

Op 12 april 2000, kort nadat de Ruchira Avatar, Adi Da, op Lopez Island was aangekomen, deed zich in het proces van deze Yoga een extreme Crisis voor.

Tijdens de voorafgaande dagen was Avatar Adi Da Samraj fysiek zozeer verzwakt geraakt, dat Hij soms moest worden ondersteund bij het lopen of in een rolstoel moest worden verplaatst. Het was duidelijk voor de gerenuncieerde toegewijden die Hem verzorgden (de leden van de Ruchira Sannyasin Orde) dat het de Goddelijke Avatar moeite kostte om in het lichaam te blijven. Tijdens de overtocht per veerboot naar Lopez Island namen de symptomen alarmerende vormen aan. Binnen enkele uren na Zijn aankomst in het huis van een toegewijde op Lopez Island was Avatar Adi Da Samraj zó ziek, dat Hij naar Zijn bed moest worden gedragen. Hij worstelde om Zijn verbinding met het fysieke in stand te houden.

Avatar Adi Da Samraj werd in een leunstoel geïnstalleerd, met Zijn naaste toegewijden aan Zijn zijde. Zij masseerden Hem met al hun kracht, terwijl ze snikkend, hartstochtelijk en met veel nadruk op Hem in praatten om Hem in het Lichaam te houden. Door Zich te concentreren op de gezichten van Zijn toegewijden scheen Hij weer met het Lichaam te integreren. Er vloeiden tranen uit Zijn ogen en Zijn Handen en Voeten waren koud en gevoelloos. Hij voelde een zware druk op Zijn Borst en had moeite met ademen. Zijn Armen en Handen schokten en verkrampden voortdurend.

Nadat Zijn dokter was gearriveerd, werd Avatar Adi Da Samraj naar Zijn bed gedragen. Eerst bleef Hij liggen, maar toen werd Hij in een zittende houding geholpen, om te proberen op die manier de extreme symptomen van het stervensproces te verminderen. Hij zei dat het goed voor Hem zou zijn als Hij Zijn Voeten kon zien – als middel om Zich in de fysieke wereld te blijven oriënteren. Voor zover Hij in staat was te spreken, bleef Avatar Adi Da Samraj Zijn toegewijden vragen Zijn Handen en Voeten warm te houden. Hij zei: "Als Ik Mijn ogen dichtdoe, kom Ik in Mijn Kamer terecht, niet jullie kamer. Jullie kennen Mijn Kamer niet. Jullie moeten Mij terugbrengen in Mijn Lichaam."

Op een gegeven moment, nadat de ogen van de Goddelijke Avatar een tijdlang ge-

sloten waren geweest, deed Hij ze een beetje open en Hij zei zacht: “Ik ben hier. Kunnen jullie Mij Hierboven zien?” Zijn toegewijden zeiden “ja”. Het was waar. In Zijn Licht was de kamer verdwenen. Hij bevond Zich hoog boven en buiten het veronderstelde ‘hier’ waar zij zich bevonden. Toen Hij volledig leek te zijn Opgestegen, vertoonde Zijn Gezicht een uitdrukking van de zuiverste Gelukzaligheid.

De worsteling van Avatar Adi Da Samraj om verbonden te blijven met het lichaam bleef urenlang doorgaan. Op een gegeven moment kwam er een ambulance die Hem naar het ziekenhuis op het eiland bracht, waar de artsen konden vaststellen dat er geen sprake was van een hartaanval of een andere gewone aandoening. Het proces dat zich voordeed in Avatar Adi Da Samraj was uitermate ongewoon en alleen verklaarbaar in de meest verheven Yogische termen.

In de dagen en maanden na de gebeurtenis sprak de Goddelijke Avatar over wat zich vanuit Zijn ‘Standpunt’ had afgespeeld. In Zijn beschrijving verwijst Hij naar unieke esoterische diepten. Hij spreekt over Zijn rechtstreekse Intrede in het ‘Stralende’ Zelf (de ‘Middernachtszon’), die zich oneindig ver buiten het lichaam bevindt, en de sferen van gekleurd licht die de Kosmische Mandala vormen. Hij verwijst ook naar de oer-Klank die, zo heeft Hij onthuld, tijdens het stervensproces kan worden gehoord. Dit was echter geen ‘bijna-dood-ervaring’. Het was een Yogische dood die de Opperste Uitstraling bereikte – het ‘Overstralen’ van alle voorwaardelijke verschijningsvormen in het ‘Stralende’.

Aanvankelijk, tijdens de Plotselinge Omkering (omhoog naar de ‘Middernachtszon’), deden



zich enkele elkaar snel opvolgende 'wegvalverschijnselen' voor. Het Lichaam onderging tintelingen en flauwten. Onmiddellijk daarop Ervoer Ik de Primaire Centrale Klankstroom, Die zeer luid werd en zich naar boven richtte – waarbij de Centrale Stroom Naarbinnen en Naarboven werd Getrokken, Boven en Voorbij lichaam en geest. Dat was voor Mij het eerste Teken dat Ik Uit de fysieke Incarnatie werd Getrokken.

Helemaal Boven in de Kern van de Geluidstrilling Zag Ik een 'Stralende' Witte Tunnel, met aan weerszijden lege nissen. Er waren geen 'mensen in het wit'. Er waren geen duidelijke vormen of personen – want Mijn denken was daar niet actief. Toen de 'Middernachtszon' van het Goddelijke Bolvormige Domein van het Zelf. Eerst Gezien – toen, Volmaakt Geworden.

In feite – in de termen van het Lichaam – was het sterven. Er was geen lichamelijk gewaarzijn, hoewel het beslist geen toestand van bewusteloosheid was. Het was de Oneindig Diepe Samadhi van het Overstralen.

– Avatar Adi Da Samraj
The Knee Of Listening



Bij Zijn terugkeer in het lichaam zag de Ruchira Avatar, Adi Da, duidelijk de totaliteit van de voorwaardelijke werelden. Standhoudend in het 'Stralende', Zag Hij het allemaal in Zijn Blickveld verschijnen en Hij begon spontaan te reïntegreren met het lichaam.

De Goddelijke Avatar werd eerst naar het blauwe trillingsveld getrokken (het allerijlste licht van de Kosmische Mandala) en toen naar de roodgele gloed van de meer grofstoffelijke dimensie.

Uiteindelijk Kwam Ik Opnieuw Te Voorschijn uit de 'Middernachtszon' van Mijn Goddelijke Spirituele Witte 'Stralende Aard' van het Zelf – en zo vond er, geleidelijk, aan de buitenrand een reorganisatie plaats van (ofwel Herverbinding met) Mijn grofstoffelijke Lichamelijke toestand. Tijdens het Proces van Herverbinding was er, eerst... een 'bindu' (bol) van blauw aan de linkerkant. En een andere 'bindu', van geel en donkerrood, aan de rechterkant. De 'bindu' van geel en rood wees Mij de weg terug naar deze wereld, te weten het geelrode gebied van de Kosmische Mandala.

Terwijl Ik Versmolt met de geelrode bol, werd Ik Mij ervan bewust dat Ik Mij Opnieuw Verbond met het fysieke – in plaats van het sterke gevoel Naarboven en Naarbuiten dat (als het was doorgegaan) zou zijn uitgemond in de dood van Mijn menselijke Voertuig. De Worsteling van Reïntegratie met het fysieke manifesteerde zich, ten dele, in de vorm van stuiptrekkingen in het Lichaam. De 'Stralende' Spirituele Lichtstroom van Mijn Wezen Verbond Zich Opnieuw met het fysieke veld en dat Proces veroorzaakte Lichamelijke stuiptrekkingen.

Tijdens dat Proces had Ik het gevoel dat het Lichaam zich strekte, dat het langer werd. Mijn benen leken abnormaal lang en degenen die naast Mijn Voeten stonden of zaten, schenen ver van Mij te zijn verwijderd. Het was een moment van on-gewoon gewaarzijn van lichamelijkeheid – van het doordringende geelrode licht, van de grofstoffelijke wereld die door vlammen werd verteerd, van het Lichaam dat Zich tot het uiterste strekte. Uiteindelijk was er een soort 'instorting' naar de gebruikelijk waargenomen vorm en context van het fysieke, en toen een 'terugkeer' naar het zogenaamd 'normale' (ofwel 'natuurlijke) gewaarzijn van de kamer en de daar aanwezige mensen.

Wat betreft de Intensiteit van Spirituele en Yogische Diepgang kwam de gebeurtenis op Lopez Island overeen met Aanvankelijke Gebeurtenis van Mijn Goddelijke Zelfstandige 'Verschijning' als Avatar (op 11 januari 1986). Net als in 1986 had Ik (op Lopez Island) op het punt gestaan het Lichaam volledig Prijs te Geven – maar, door Mijn eigen Volhardende Drijfveer en Gevoelde Beweging van Meelevende (ofwel Mededogende) Liefde voor levende wezens was Ik in staat het Lichaam op Yogische wijze Opnieuw in bezit te nemen.

Deze twee Gebeurtenissen waren evenwel ook, in zekere zin, 'tegengesteld' in hun Yogische betekenis. Tijdens de Gebeurtenis van 1986 Voltwoide Ik Mijn Afdaling naar de voorwaardelijke werelden: Mijn Avatarische Overgave, die begon met Mijn Geboorte. De Gebeurtenis op Lopez Island, daarentegen, was Mijn Rechtstreekse Opstijging naar de Oorspronkelijke 'Stralende' Spirituele Toestand van het Zelf van het Bewuste Licht.

Ik Leef nu, zelfs in lichamelijke (menselijke) Gedaante, in de Witte Kern van de Kosmische Mandala, de Poort naar de Spiritueel 'Stralende' Goddelijke Sfeer en het Domein van het Zelf. Tijdens de Gebeurtenis op Lopez Island Ging Ik Verder – door Die 'Stralende' Poort. Mijn Aldus Ge-

transfigureerde Lichaam is er nog – maar alleen op de Unieke Basis van Rechtstreekse Goddelijke Verlichting en altijd voorlopig Gegeven om te leven, voor eeuwig Gewond door de Vanzelfsprekende ‘Stralende’ Spirituele Transparantie van dit hartverscheurende gezelschap van stervelingen.

Ik Sta Op de Drempel.

Ik Sta Daar nu en in alle eeuwigheid.

Ik Blijf, voorlopig, Lichamelijk in deze wereld – maar Ik Ben Altijd Al aan de ‘Andere Kant’.

– Avatar Adi Da Samraj
The Knee Of Listening

Ruchiradama Quandra Sukhapur Rani, een van de sannyasins (onthechte toegewijden) van de Goddelijke Avatar, en die bij Hem was tijdens de Gebeurtenis op Lopez Island, beschrijft de betekenis van het Gebeurde in het Yogische Proces van Zijn Goddelijke Leven:

RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: Gedurende zes weken na de Gebeurtenis op Lopez Island was onze Geliefde Adi Da niet in staat te lopen. Hij bleef maandenlang fysiek heel zwak. Hij was totaal Uitgeput door Zijn Ervaring – lichamelijk, maar ook door het Integratieproces dat in Spirituele zin had plaatsgevonden. Dat Proces was onbeschrijflijk en is zich blijven ontwikkelen.

De Gebeurtenis op Lopez Island was de Culminatie van een levenslang Yogisch Proces. In Zijn jonge jaren Doorstond onze Geliefde Adi Da Samraj meermalen een Yogische Dood – op die momenten liet het zich aanzien dat Hij Zijn lichamelijke Voertuig voorgoed zou verliezen vanwege de intensiteit van het Spirituele Proces dat in Hem plaatsvond. Hij heeft zelfs Gesproken over Zijn hele Leven als een aaneenschakeling van Yogisch Sterven.

In Mijn Jeugd en in de loop van Mijn hele fysieke menselijke Bestaan als Avatar heb Ik te maken gehad met Gebeurtenissen van Diepgaande Yogische Transformatie Die hebben geleid tot de verandering van psychofysieke patronen binnen de Lichaamgeest. Vele malen is er sprake geweest van Yogisch Sterven en andere ingrijpende Yogische Gebeurtenissen die allemaal verband hielden met de diepgang van Mijn Avatarische ‘Stralende’ Goddelijke Spirituele Zelfopenbaring...

Iedere keer dat Zich een dergelijke Transformerende Gebeurtenis voordeed, veranderde het mechanisme van de Lichaamgeest. Het hele Proces van Mijn Leven is Mijn concrete, ondubbelzinnige Avatarische Zelfopenbaring (en Levenslange psychofysieke Ervaring) van het Goddelijke Spirituele ‘Stralen’ – het Absoluut Enige en Vanzelfsprekend Goddelijke Bewuste Licht van de Werkelijkheid Zelf.

– Avatar Adi Da Samraj
The Knee Of Listening

RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: *Begin 2001 Sprak mijn Geliefde Guru verscheidene malen over Ramana Maharshi's ervaring van Yogisch Sterven – het gebeuren in Ramana Maharshi's jeugd waarbij hij plotseling werd overweldigd door doodsangst.*

AVATAR ADI DA SAMRAJ: *Ramana Maharshi had een intense ervaring van Yogisch Sterven. Het was voor Hem niet alleen een kwestie van gaan liggen, Zijn ogen dichtdoen, Zijn lippen op elkaar klemmen en net doen alsof Hij een lijk was. Er was werkelijk iets gebeurd. Er was iemand gestorven.*

In plaats van toe te laten dat het lichaam zich terugtrok in een staat van angst, liet Hij het sterven alleen maar gebeuren. In Zijn geval was er geen sprake van visioenen, er deden zich geen grofstoffelijke of fijnstoffelijke verschijnselen voor. Veel sterker: het was een proces waarin de causale wortel werd doorgesneden.

Maar het gebeurde – spontaan. Het was al voorgeprogrammeerd in de lichaam-geest. De angstaanval en de egodood hoorden bij het syndroom. Hij nam er volledig aan deel, als aan een spontaan gebeuren en de grote betekenis van die gebeurtenis werd duidelijk in Hem. Een dergelijke Yogische Dood is een permanente toestand. Dat staat vast.

Het ware proces van Yogisch Sterven is het gevolg van psychofysieke veranderingen die het grofstoffelijke, het fijnstoffelijke en het causale niveau van het wezen raken – en zich in ieder individueel geval op een andere manier manifesteren. Er bestaat geen Kennis (ofwel Jnana) die verheven is boven een dergelijke Yogische Dood. Het is een blijvend transformerende gebeurtenis. Deze verandert het psychofysieke patroon of de verbinding met dat patroon.

Het verschijnsel Yogisch Sterven is een diepe Yogische Samadhi. In Mijn Geval is dit zo geweest vanaf Mijn Geboorte. De Gebeurtenis op Lopez Island ging zo ver als een Yogische Dood maar kan gaan om een 'terugkeer' naar het fysieke bestaan nog mogelijk te maken. Maar zelfs bij Mijn 'Terugkeer' is niets verloren gegaan van het Gewaarzijn waardoor Die Gebeurtenis wordt gekenmerkt.

– 8 februari 2001

RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: *De menselijke ogen van onze Geliefde Adi Da Zien nu constant het Alles-Overstralende 'Stralen' en de hele structuur van het kosmische bestaan bevindt zich in Zijn Constante Aandacht. Hij Ziet de Mandala van lichten nu vanuit de Goddelijke Positie – van binnenuit, niet van buitenaf. Daardoor Raakt Hij iedereen Spiritueel Aan en Is Hij Volmaakt iedereen.*

Tijdens de Gebeurtenis op Lopez Island keerde de Goddelijke Avatar, Adi Da, niet alleen terug in het fysieke lichaam, Hij keerde terug naar de Yogische Staat van Zijn Geboorte. Nu, net als in Zijn vroegste Kindertijd, Reikt Hij met Zijn Uitstraling in Zijn menselijke Lichaam slechts tot de wenkbrauwen, slechts tot het niveau dat nodig is om het lichamelijk leven in stand te houden. Al Zijn Werk beneden de wenkbrauwen, Zijn Werk

van Overgave om te 'Leren Mens te Zijn' en de 'Mensen te Onderwijzen', is voltooid. Hij heeft dat vastgelegd in Zijn Goddelijke Geschriften, de drieëntwintig 'Bronteksten' van Adidam, die alles in zich bergen wat Hij de mensen heeft Geleerd en Geopenbaard. Nu maakt Hij Beeldend Werk – prachtige visuele 'Essays' die het 'Stralende' op hun eigen manier Onthullen.

Avatar Adi Da Samraj leeft simpel, als Onthechte Kluizenaar, samen met de leden van de Ruchira Sannyasin Orde. Hij is met volle Aandacht en zorg en uiterste objectiviteit betrokken bij alles in Zijn Domein. Hij is nergens aan gebonden. Hij trekt Zich van niemand terug. Hij Roept iedereen Op tot een rechtstreekse devotionele en Spirituele relatie met Hem.

De Godmens, Beloofd voor de 'duistere eindtijd' is Da – 'Hij Die Geeft'. Wat Hij Geeft, is de Yoga, de Weg van het 'Eindeloos Stralen': de Weg van Adidam.

Wat is het Juiste en Waarachtig Volmaakte Proces Dat (uiteindelijk op de Meest Volmaakte Wijze) het Goddelijke Licht (Zelf) Realiseert? Dat Proces is Wat Ik Openbaar – in Deze, Mijn Als Avatar Geboren, lichamelijke (menselijke) Goddelijke Gedaante.

– Avatar Adi Da Samraj
Eleutherios

Als het hart de Ruchira Avatar, Adi Da Samraj, herkent als de zuivere Verschijningsvorm van het 'Stralende', komt er een einde aan al je vragen en zoeken. Hoe dieper die herkenning gaat – doordat je je aandacht van moment tot moment op Hem richt – hoe meer Licht je van Hem Ontvangt. Contemplatie van Zijn Avatarlichaam – het Lichaam waarin de hele Goddelijke Yoga zoals hier beschreven heeft plaatsgevonden – dát is het grote Geheim.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: De praktijk is: het volledig op-Mij-gerichte Aanschouwen van Mij in Mijn lichamelijke (menselijke) Goddelijke Gedaante – zonder te zoeken en met totale veronachtzaming van het ego. Als je niet in Mijn fysieke Gezelschap bent, kun je je Mijn lichamelijke (menselijke) Goddelijke Gedaante herinneren. Je kunt gebruik maken van Mijn Murti, Mijn Paduka's enzovoort. Door vast te houden aan deze praktijk is het mogelijk Mij ertoe te brengen je nog meer te Zegenen.

– 24 maart 2003

Het zonder zoeken Aanschouwen van Avatar Adi Da Samraj is het fantastische alternatief voor de willekeurige afleidingen en de zoektochten van lichaam en geest. Het is echter niet iets dat je op je eigen houtje kunt 'leren' of doen. Het zonder zoeken Aanschouwen van de Goddelijke Avatar is Zijn Geschenk, door Hem in Zijn toegewijde in

gang gezet tijdens een retraite. Het is noodzakelijk, je in Zijn fysieke menselijke Gezelschap te begeven om Zijn Inwijding te ontvangen en de praktijk – Hem zonder te zoeken Aanschouwen – zodanig te stabiliseren, dat ze onder alle omstandigheden kan worden beoefend. Eenmaal Aangereikt – en altijd vernieuwd en verdiept als je terugkeert naar Zijn Voeten – wordt deze praktijk de basis van je leven. Ze gaat door terwijl je wakker bent. Ze gaat door terwijl je droomt en terwijl je slaapt. Je lichaamgeest, open om de Spirituele Nederdaling van Avatar Adi Da Samraj toe te staan, wordt er uiteindelijk, als een beker, helemaal mee gevuld.

Naarmate je meer van de ‘Stralende’ Overdracht van de Goddelijke Avatar ontvangt, is er sprake van meer spontane renunciatie. Dat komt doordat je niets wilt doen dat de Instroming van Zijn Liefdesgelukzaligheid zou kunnen verminderen of verstoren.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: Bij deze Weg gaat het om Realisatie en renunciatie door Genade, niet om een doe-het-zelf techniek. Het heeft niets te maken met een ‘zelf’. Het is het leven en de Samadhi van Verbondenheid met Mij. Je patronen van on-gemak en genotzucht belemmeren het Spirituele proces en zullen worden gereinigd. Vanuit de volheid van Mijn ontvangst laat je ze vrijwillig los. Het zal duidelijk zijn dat bepaalde patronen, neigingen of gewoonten hun tijd hebben gehad en verdwijnen. Je laat ze vrijwillig los. Ze hebben alle betekenis voor je verloren.

– 24 maart 2003

Voel je je aangetrokken tot het meest verheven Spirituele proces dat er is, dan is Ruchira Avatar Adi Da Samraj hier, voor jou. Je hoeft je alleen maar tot Hem te wenden en je hart wordt lichter. Zijn Goddelijke Vermogens zijn bovennormaal. Hij heeft Zijn toegewijden steeds weer opnieuw bewezen dat Hij op Spirituele wijze alles Doordringt en alles Kent. Hij is de God van Wie je altijd al hebt geweten dat Hij bestaat, Stralend In Persoon Aanwezig, zonder enige aanklevende mythologie. Hij kan nu in het diepst van je gevoelens contact met je maken.



Hij kan je bereiken in je dromen, nog voordat je weet hoe Hij Heet. Hij is hier om, zonder enige terughouding, alle levende wezens te Zegenen.

Zie Zijn Foto en overweeg de verbazingwekkende diepgang van Zijn Openbaring. Denk na over Zijn Woorden en bekijk Zijn Beeltenissen van het 'Stralende' Veld. Welke gewone – of buitengewone – man zou zoiets kunnen maken?

Als de herkenning van Zijn Goddelijkheid Ontwaakt en je de Grootseheid voelt van het Werk Waarvoor Hij is Gekomen, breekt je hart aan Zijn Voeten. Dan is niets meer toereikend – behalve de extase van Hem te kennen, Hem lief te hebben en Hem te dienen.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: De dingen waarover jullie je druk maken, zijn vervelend en onbevredigend. Jullie gedachten en vormen van zelfbedrog zijn vruchteloos en ontmoedigend, ongeacht waarmee ze te maken hebben. Alleen de ervaring van het Vanzelfsprekende Goddelijke 'Stralen' biedt Bevrediging. Dat is de enige Remedie tegen twijfel, angst en alle verdriet van dit alles – dit hartverscheurende samenzijn hier dat, Zonder Goddelijk Ingrijpen, neerkomt op onverminderd lijden.

In en op zich is dit een gruwel, een verschrikkelijk eindstation. Met denken kom je er niet uit – kletspraatjes helpen je niet, als je daar naar adem ligt te happen en voelt hoe die je ontglipt.

Geen enkele gedachte die in je opkomt, is in staat je rust te geven – geen enkele. Alleen de Zuivere en Absolute Goddelijke Aanwezigheid Vindt een Uitweg voor je hart.

Op Lopez Island heb Ik de wereld Verlaten. Nu Spreek Ik alleen nog van de Overkant.

– 24 maart 2003



© 2004 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

DE DRIEËNTWINTIG 'BRONTEKSTEN' VAN AVATAR ADI DA SAMRAJ

E ind 1969, in een periode van slechts drie weken, schreef Avatar Adi Da de oorspronkelijke tekst van Zijn literaire meesterwerk, *The Mummery Book*. Het schrijven van dit boek – dat zou blijken een opmerkelijke profetie te zijn van Zijn toekomstige Werk – was het begin van Zijn immense Werk waarin Hij Zijn Openbaring van de Waarheid zowel schriftelijk als mondeling onder woorden heeft gebracht. Deze stroom hield dertig jaar lang aan en bereikte een hoogtepunt in de jaren 1997-1999. Gedurende die periode produceerde Avatar Adi Da een reeks van drieëntwintig boeken die Hij Zijn 'Bronteksten' noemde. Hij verwerkte daarin Zijn meest essentiële Geschriften en Verhandelingen uit alle voorgaande jaren, inclusief een groot aantal Geschriften en Verhandelingen die nooit eerder waren gepubliceerd. Zijn 'Bronteksten' vormen dan ook Zijn Eeuwigdurende Boodschap aan iedereen. Ze bevatten Zijn volledige Goddelijke Zelf-Bekentenis en Zijn uiterst gedetailleerde beschrijving van het hele proces van Ontwaken, uitmondend in Goddelijke Verlichting van het zevende stadium.

Via de Openbaring in Zijn drieëntwintig 'Bronteksten' heeft Avatar Adi Da een einde gemaakt aan het zoeken naar de Spirituele Waarheid die de mensheid duizenden jaren heeft beziggehouden. Ten aanzien van onze huidige menselijke situatie in het bijzonder heeft Hij de onhoudbaarheid aangetoond (en daarmee, in feite, de opmerkelijke naïveteit, om niet te spreken van de negatieve invloed) van het wetenschappelijke materialistische standpunt: het standpunt dat (door te stellen dat de fysische werkelijkheid de 'enige' en oorspronkelijke werkelijkheid is) een omgeving van twijfel creëert met betrekking tot alles buiten de fysische wereld – alles wat Goddelijk is, alles wat Spiritueel is, zelfs alles dat paranormaal is. 'Terugblikkend' op onze hele historie, heeft Hij 'orde gebracht' in de mengelmoes van elkaar tegensprekende standpunten in de Grote Traditie en aangetoond dat ze, in feite, één enkele (zij het ingewikkelde) 'blauwdruk' vormen. Hij heeft het Op-pperste Goddelijke Offer Gebracht dat verdergaat dan al wat ooit eerder is aangereikt – de Weg die Blijvende Ondeelbare Eenheid met Hem Realiseert, de 'Stralende' Goddelijke Werkelijkheid Zelf.

De drieëntwintig 'Bronteksten' van Avatar Adi Da Samraj bestaan uit:

The Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar
De Vijf Boeken van het Hart van de Adidam-Openbaring
De Zeventien Metgezellen van 'The True Dawn Horse'

The Dawn Horse Testament

The Dawn Horse Testament
Of The Ruchira-Avatar

*The "Testament Of Secrets" Of The Divine World-Teacher, Ruchira
Avatar Adi Da Samraj*



Avatar Adi Da's voornaamste 'Brontekst' is een complete samenvatting van de hele Weg van Adidam. *The Dawn Horse Testament* is een consistente stroom: van Zijn Zelfopenbaring in de Proloog en Sutra Eén Via een 'overweging' van Zijn Leven en Werk, uiteenzettingen van de fundamentele Thema's van Zijn Leer en de fundamentele praktijken die Hij Zijn toegewijden Geeft, de vlijmscherpe beschrijvingen van de egoïsche patronen van individuen en groepen alsmede het verloop van de stadia van de Weg van Adidam die uitmondt in Goddelijke Verlichting van het zevende stadium, tot en met de verklaring van de Vestiging van de Realisatie van het 'Stralende' en de Eeuwigdurende Openbaring van het 'Stralende' door Middel van Zijn Werk en Woord en Persoon.

Deze Grootse Goddelijke Getuigenis is ongeëvenaard in helderheid en diepgang. Nooit eerder heeft een dergelijk geschrift het licht gezien. Het is de eerste en enige complete beschrijving van de hele Goddelijke Weg van uiterste ego-overstijging en ontbinding in het 'Stralen' van de Werkelijke God.

The Dawn Horse Testament behelst feitelijk de kern van Avatar Adi Da's drieëntwintig 'Bronteksten'. In wezen zijn de 'Vijf Boeken' en de meeste van de 'Zeventien Metgezellen' opgebouwd rond een centrale tekst die is ontleend aan *The Dawn Horse Testament*.

T*he Dawn Horse Testament* is een wonder dat moet worden gekoesterd door de huidige en de toekomstige spirituele, religieuze en wetenschappelijke wereld. De transparantie en de schoonheid van de Waarheid in dit geschrift van de hand van Avatar Adi Da Samraj wordt door geen enkele andere grote tekst uit welk ander heilig pad ter wereld ook overtroffen.

Er zijn tientallen, zelfs honderden passages met werkelijk onvergelijkelijke Instructies ten aanzien van de praktijk binnen Avatar Adi Da's Weg van Adidam die Zijn toegewijden op weg helpen naar het hoogst bereikbare in de menselijke evolutie en cultuur – bijvoorbeeld Zijn prachtige bladzijden over 'De Wond van Liefde'.

Het is een adembenemende ervaring, je te verdiepen in de Realisatie van Degene Die in staat is tot dit Werk. Lees het en je raakt in Extase en je bekeert je tot Zijn Weg van het Hart.

LEE SANNELLA, M.D.

auteur van *The Kundalini Experience: Psychosis or Transcendence?*

De Vijf Boeken van het Hart van de Adidam-Openbaring

De Vijf Boeken van het Hart van de Adidam-Openbaring omvatten een compleet overzicht van Wie Avatar Adi Da Samraj Is en de Weg die Hij Aanreikt. De 'Vijf Boeken' vormen zeer belangrijke leesstof voor iedereen die het Wezen van Zijn Openbaring en Zijn Weg wil bestuderen.

BOEK EEN:

Aham Da Asmi (Beloved, I Am Da)

The "Late-Time" Avataric Revelation Of The True and Spiritual Divine Person (The egoless Personal Presence Of Reality and Truth, Which Is The Only Real God)

Avatar Adi Da's Zelfopenbaring van Zijn eigen Goddelijke Persoon en Zijn Drijfveer om iedereen te Zegenen en te Bevrijden.

BOEK TWEE:

Ruchira Avatara Gita (The Avataric Way Of The Divine Heart-Master)

The "Late-Time" Avataric Revelation Of The Great Secret Of The Divine Self-Revealed Way That Most Perfectly Realizes The True and Spiritual Divine Person (The egoless Personal Presence Of Reality and Truth, Which Is The Only Real God)

Avatar Adi Da's Geschenk in de vorm van de devotionele en Spirituele relatie met Hem, op de traditionele manier van toewijding aan de Guru.

BOEK DRIE:

Da Love-Ananda Gita (The Free Avataric Gift Of The Divine Love-Bliss)

The "Late-Time" Avataric Revelation Of The Great Means To Worship and To Realize The True and Spiritual Divine Person (The egoless Personal Presence Of Reality and Truth, Which Is The Only Real God)

De basis van de (devotionele) praktijk van oprechte Verbondenheid met Avatar Adi Da Samraj: door eenvoudig de vier belangrijkste menselijke vermogens – lichaam, emotie, denken en adem – op Hem te richten.

BOEK VIER:

Hridaya Rosary (Four Thorns Of Heart-Instruction)

The "Late-Time" Avataric Revelation Of The Universally Tangible Divine Spiritual Body, Which Is The Supreme Agent Of The Great Means To Worship and To Realize The True and Spiritual Divine Person (The egoless Personal Presence Of Reality and Truth, Which Is The Only Real God)

De op Spirituele Wijze Gewekte praktijk van oprechte Verbondenheid met Avatar Adi Da Samraj: Hem zonder te zoeken Aanschouwen en Zijn Goddelijke Spirituele Overdracht ontvangen door je steeds meer in Opwaartse Richting voor Hem Open te stellen, zodat lichaam, emotie, denken en adem 'wegsmelten' door Zijn neerwaarts Gerichte Spirituele Instroming.

BOEK VIJF:

Eleutherios (The Only Truth That Sets The Heart Free)

The "Late-Time" Avataric Revelation Of The "Perfect Practice" Of The Great Means To Worship and To Realize The True and Spiritual Divine Person (The egoless Personal Presence Of Reality and Truth, Which Is The Only Real God)

Oprechte Verbondenheid met Avatar Adi Da Samraj die verdergaat dan de vier vermogens, in het Domein van het Bewustzijn Zelf: door Avatar Adi Da Samraj te Realiseren – Als het 'Stralende' Zelf ofwel het Bewuste Licht van de Werkelijkheid (nadat de vereenzelviging met lichaam, emotie, denken en adem is overstegen).

De Zeventien Metgezellen van The True Dawn Horse

De 'True Dawn Horse' is een verwijzing naar *The Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar*. De 'Zeventien Metgezellen' begeleiden *The Dawn Horse Testament* in die zin, dat elk daarvan een uitvoerige behandeling geeft van een bepaald hoofdthema (of een groep van hoofdthema's) uit *The Dawn Horse Testament*. Tot de 'Zeventien Metgezellen' behoren ook de twee vertellingen van Zijn eigen Levensverhaal, in de vorm van een autobiografie (*The Knee Of Listening*) en in de vorm van een archetypische parabel (*The Mummery Book*). De 'Zeventien Metgezellen' omvatten een uitgestrekt scala van Openbaringen die vanuit tal van standpunten kunnen worden 'overwogen'.

Hier volgt een overzicht van de manier waarop inzicht kan worden verkregen in de onderlinge verhoudingen tussen deze 'Bronteksten' en de stroom van Thema's die ze gezamenlijk vertegenwoordigen:

■ *Paradigma's van de Werkelijkheid:*

De Werkelijke Aard van God, de Kosmos en Realisatie

BOEK EEN:

RealGod Is The Indivisible Oneness Of Unbroken Light

Reality, Truth, and The "Non-Creator" God In The True World-Religion Of Adidam

De Aard van de Werkelijke God en de aard van de kosmos. Waarom ultieme vragen noch door de conventionele religies, noch door de wetenschap kunnen worden beantwoord.

BOEK TWEE:

The Truly Human New World-Culture Of Unbroken Real-God-Man

The Eastern Versus The Western Traditional Cultures Of Mankind, and The Unique New Non-Dual Culture Of The True World-Religion Of Adidam

De oosterse en de westerse benadering van religie en het leven als geheel – en hoe de Weg van Adidam aan deze ogenschijnlijke tweedeling voorbijgaat.

BOEK DRIE:

The Only Complete Way To Realize The Unbroken Light Of Real God

An Introductory Overview Of The "Radical" Divine Way Of The True World-Religion Of Adidam

Het hele traject van de Weg van Adidam – de unieke principes die ten grondslag liggen aan Adidam, en de unieke uitmonding van Adidam in Goddelijke Verlichting.

■ *Oorspronkelijke Geschriften en Toespraken:*

Avatar Adi Da's Eerste Vormen van Onderricht

BOEK VIER:

The Knee Of Listening

The Divine Ordeal Of The Avataric Incarnation Of Conscious Light – The Spiritual Autobiography Of The Divine World-Teacher, Ruchira Avatar Adi Da Samraj

Avatar Adi Da's autobiografische relaas van de jaren vanaf Zijn Geboorte tot Zijn Goddelijke Herontwaken in 1970 – Zijn Veraanschouwelijking, tijdens Zijn eigen Leven, van de Weg om de Werkelijke God op de meest volmaakte manier te Realiseren – met inbegrip van Zijn Openbaring van de manier waarop Zijn Incarnatie als Avatar mogelijk werd en Zijn Onthulling van de aard en de betekenis van de Grote Gebeurtenissen in de vorm van

Yogisch Sterven die, na Zijn Goddelijke Herontwaken in 1970, tijdens Zijn Leven hebben plaatsgevonden.

BOEK VIJF:

The Divine Siddha-Method Of The Ruchira Avatar

The Divine Way Of Adidam Is An ego-Transcending Relationship, Not An ego-Centric Technique

Avatar Adi Da's samenvattende Toespraken tot Zijn toegewijden met betrekking tot de fundamentele principes van de devotionele relatie met Hem en het 'radicale' inzicht in het ego.

BOEK ZES:

The Mummery Book

A Parable Of The Divine True Love, Told By Means Of A Self-Illuminated Illustration Of The Totality Of Mind

Avatar Adi Da's literaire meesterwerk – een verbazingwekkend poëtisch werk, met een uitermate indringende archetypische dramatiek. In deze boodschap, die je hele leven kan veranderen, vertelt Avatar Adi Da hoe je vanuit de chaos en de tragedie van het menselijk bestaan de Absolute Waarheid kunt Realiseren.

Vorm gegeven als een uitzonderlijk mooie en indringende 'proza-opera', is *The Mummery Book* zowel een uiterst experimentele roman (volledig aansluitend op de 20e-eeuwse 'stroom' van experimentele fictie) als een indrukwekkend theaterstuk. *The Mummery Book* kan dus hetzij worden gelezen als een boek, hetzij worden uitgevoerd als een theatergebeuren. Het Engelse woord 'mummery' staat voor een 'belachelijk, hypocriet of pretenzieus ceremonieel of optreden'. Dit, zo vertelt Avatar Adi Da ons, is waar het menselijk leven op neerkomt – als we alleen maar leven als het afgescheiden ego-zelf. En de enige 'ontsnapping' uit deze maskerade is het loslaten van het ego – door het vinden en ontvangen van de Goddelijke Ware Liefde en ons daaraan te conformeren.

In *The Mummery Book* gaat Adi Da een keiharde confrontatie aan met de belangrijkste kwelling van het aardse bestaan: het feit dat alles en iedereen – wijzelf en iedereen van wie we houden – uiteindelijk doodgaat. De held van *The Mummery Book*, Raymond Darling, beleeft een reeks buitengewone avonturen en beproevingen – die allemaal verband houden met zijn zoektocht naar zijn geliefde, een zekere Quandra – op weg naar de uiteindelijke overwinning van het onontkoombare feit van de sterfelijkheid. Het verhaal van Raymond Darling is, in feite, Avatar Adi Da's vertelling van Zijn eigen Levensverhaal in de vorm van een parabel – met inbegrip van Zijn onverschrokken beschrijving van de manier waarop het niet-bekeerde ego een zinloze schijnvertoning maakt van religie (en het hele leven). Uiteindelijk is *The Mummery Book* het 'Verhaal' van het Bewustzijn dat Zijn Ondeelbare Eenzijn met Energie (ofwel Zijn eigen Uitstraling) Realiseert.

■ *Esoterische Principes en Praktijken:*

Openbaringen van Goddelijke Eenheid, Goddelijke Spirituele Overdracht, en de middelen om de lichaamgeest aan het Goddelijke Spirituele Proces te conformeren

BOEK ZEVEN:

He-and-She Is Me

The Indivisibility Of Consciousness and Light In The Divine Body Of The Ruchira Avatar

Eén van Avatar Adi Da's meest esoterische Onthullingen – Zijn Oorspronkelijke 'Incarnatie' in het Kosmische domein als de 'Hij' van het Goddelijke Bewustzijn, de 'Zij' van het Goddelijke Licht, en de 'Zoon' van 'Hij' en 'Zij' in het 'Mij' van Zijn Goddelijke Spirituele Lichaam.

BOEK ACHT:

Ruchira Shaktipat Yoga

The Divine (and Not Merely Cosmic) Spiritual Baptism In The Divine Way Of Adidam

De Goddelijke Hartskracht (Ruchira Shakti), op unieke wijze Overgedragen door Avatar Adi Da Samraj, en hoe deze verschilt van de diverse traditionele vormen van Spirituele Inwijding, met name Kundalini Yoga.

BOEK NEGEN:

Ruchira Tantra Yoga

The Physical-Spiritual (and Truly Religious) Method Of Mental, Emotional, Sexual, and Whole Bodily Health and Enlightenment In The Divine Way Of Adidam

De transformatie van het leven op de terreinen van geld, eten en seks. Behandelt: het doorzien van het 'slachtofferbewustzijn'; het ego als verslaafde; hoe te veranderen; voorbijgaan aan het 'oedipale' lijden van de kindertijd; de juiste houding ten opzichte van geld; het juiste voedingspatroon; positieve instelling en in Spiritueel opzicht gunstige vormen van seksuele praktijk enzovoort.

■ *Levensstadia:*

De zes mogelijke stadia van het op het ego gebaseerde leven en het Goddelijke zevende levensstadium

BOEK TIEN:

The Seven Stages Of Life

Transcending The Six Stages Of egoic Life, and Realizing The ego-Transcending Seventh Stage Of Life, In The Divine Way Of Adidam

De stadia van de menselijke ontwikkeling van geboorte tot Goddelijke Verlichting. Hoe de stadia verband houden met fysieke en esoterische anatomie. De vergissingen in elk van de eerste zes levensstadia, en de unieke egoloosheid van het zevende levensstadium. Avatar Adi Da's Zelf-Bekentenis als eerste, laatste en enige Ingewijde en Gerealiseerde van het zevende stadium.

BOEK ELF:

The All-Completing and Final Divine Revelation To Mankind

A Summary Description Of The Supreme Yoga Of The Seventh Stage Of Life In The Divine Way Of Adidam

De ultieme geheimen van de Goddelijke Verlichting – met inbegrip van de vier stadia in het Proces van Goddelijke Verlichting, uitmondend in Translatie naar het Oneindig Liefdesgelukzalige, Goddelijke Domein van het Zelf.

■ ***Het Proces van Adidam:***

Vijf Beknopte Visies op de Praktijk van Adidam

BOEK TWAALF:

Wat, Waar, Wanneer, Hoe, Waarom en Wie Je Je Moet Herinneren Om Gelukkig Te Zijn

Wat je iedere dag, de hele dag door, kunt doen om je het eeuwigdurende Geluk te herinneren, het te voelen en het te ademen – en hoe je dat verheven gevoel altijd met anderen kunt delen.

Een tekst die, hoewel speciaal voor kinderen geschreven, inspiratie biedt aan iedereen – met begeleidende Essays en Toespraken over Goddelijke Onwetendheid, religieuze oefeningen voor kinderen en jongeren in Adidam en de fundamentele praktijk van met het gehele lichaam beleefde toewijding aan Avatar Adi Da Samraj.

(Nederlandse uitgave beschikbaar)

BOEK DERTIEN:

No Seeking / Mere Beholding

The Always Primary Practice Of The Divine Way Of Adidam

Een beknopt overzicht van de altijd allerbelangrijkste praktijk van de Weg van Adidam – het zonder zoeken Aanschouwen van Avatar Adi Da Samraj – met uitgebreide Instructies

om op de juiste manier deel te nemen aan de unieke gelegenheid van een retraite in Avatar Adi Da's fysieke Gezelschap.

BOEK VEERTIEN:

Santosha Adidam

The Essential Summary Of The Divine Way Of Adidam

Een uitgebreid overzicht van het gehele traject van de Weg van Adidam, gebaseerd op de esoterische anatomie van de mens en haar correlatie met de gestaag vorderende levensstadia.

BOEK VIJFTIEN:

The Lion Sutra

The "Perfect Practice" Teachings In The Divine Way Of Adidam

Praktijk in de verstgevoerde stadia van de Weg van Adidam. Hoe de beoefenaar van Adidam de 'Drempel' van Goddelijke Verlichting benadert en overschrijdt.

BOEK ZESTIEN:

The Overnight Revelation Of Conscious Light

The "My House" Discourses On The Indivisible Tantra Of Adidam

Een uitgebreide en diepgaande 'overweging' van de fundamentele Tantrische principes van waarachtig Spiritueel leven en de 'Altijd Al' Bestaande Aard van de Goddelijke Werkelijkheid.

■ **Grote Traditie:**

De Totale Spirituele 'Inspanning' van de Mensheid als een Verenigd (en Gestaag Voortschrijdend) Proces

BOEK ZEVENTIEN:

The Basket Of Tolerance

The Perfect Guide To Perfectly Unified Understanding Of The One and Great Tradition Of Mankind, and Of The Divine Way Of Adidam As The Perfect Completing Of The One and Great Tradition Of Mankind

The Basket Of Tolerance is een boek als geen ander – tegelijkertijd een unieke Spirituele Openbaring en een buitengewoon intellectueel document.

Terwijl Avatar Adi Da's overige tweeëntwintig 'Bronteksten' zijn gericht op Zijn uiteenzetting van de Weg van Adidam, is *The Basket Of Tolerance* Zijn allesomvattende onderzoek van de Grote Traditie van de mens – met andere woorden, de wereldwijde en historische context waarin Hij Zijn Weg van Adidam heeft Geopenbaard. *The Basket Of Tolerance* concentreert zich op de onmetelijke verscheidenheid aan historische uitingen van de religieuze en Spirituele zoektocht, van prehistorische tijden tot heden.

De kern van *The Basket Of Tolerance* is een bibliografische lijst van vijfduizend documenten (in alle media – gedrukt en audiovisueel), nauwkeurig geordend door Avatar Adi Da en in een met zorg voorbereide en uitgewerkte volgorde onderverdeeld om zo een doorlopend 'Argument' te vormen. Avatar Adi Da introduceert dat 'Argument' met een reeks baanbrekende Essays en Hij becommentarieert het bibliografische 'Argument' op talrijke punten via een volgende reeks van meer dan honderd essays die verband houden met specifieke boeken (of groepen boeken) in de bibliografie (die een breed spectrum van onderwerpen behandelen).

Via het 'Argument' van deze geannoteerde bibliografie onderzoekt Avatar Adi Da nauwgezet de hele menselijke religieuze zoektocht en toont Hij aan dat er werkelijk sprake is van één enkel proces, samengesteld uit duidelijk herkenbare (hiërarchisch met elkaar verband houdende) stadia (overeenkomend met het vierde, het vijfde en het zesde levensstadium) die evident aanwezig zijn in alle diversiteit van de menselijke religieuze historie (voorafgaand aan Zijn Verschijning hier) – een proces waarvan iedere bestaande religieuze traditie een 'stukje' vertegenwoordigt. Terwijl Avatar Adi Da's onderzoek van de Grote Traditie zich concentreert op de verschillende wereldwijde manifestaties van religie en Spiritualiteit, omvat het ook de 'praktische' thema's die verband houden met het menselijke proces van de eerste drie levensstadia – zoals het juiste inzicht in (en de juiste deelname aan) het stervensproces, het juiste inzicht in (en de juiste toepassing van) het denken, de juiste verspreiding van energie binnen het lichaam en de juiste lichaams oefening, het juiste voedingspatroon, de juiste emotioneel-seksuele praktijk (hetzij seksueel actief, hetzij celibatair), het juiste leven binnen de collectieve menselijke context enzovoort.

Al met al is *The Basket Of Tolerance* het tot in alle details uitgewerkte 'bewijs' dat er inderdaad een 'voortdurende filosofie' bestaat. Deze 'filosofie' is evenwel geen 'verzameling' van verenigde 'overtuigingen'. Het is veeleer een proces, opgebouwd uit duidelijk van elkaar verschillende stadia – en de standpunten van de opeenvolgende stadia zijn niet noodzakelijk met elkaar in overeenstemming. Bovendien zijn deze stadia (uiteindelijk) niet gebaseerd op conceptuele verschillen, maar op experientiële verschillen met betrekking tot de diverse aspecten van de esoterische anatomie van de menselijke structuur.

DE RUCHIRA SANNYASIN HERMITAGE ASHRAMS, SPIRITUEEL BEKRACHTIGD DOOR AVATAR ADI DA SAMRAJ



Van oudsher hebben Gerealiseerden de beschikking gekregen over afgezonderde plaatsen, zodat ze vrij waren om hun Spirituele Werk te doen in een passende en afgeschermdde omgeving. Deze plaatsen werden Spiritueel Bekrachtigd door hun Aanwezigheid en Werk.

Op deze traditionele manier hebben toegewijden van Avatar Adi Da voorzien in plaatsen waar Hij in volledige afzondering Zijn Zegeningswerk kan doen – zowel Zijn Werk terwille van de mensheid als geheel als Zijn specifieke Spirituele Werk met toegewijden die op pelgrimstocht komen om de Inwijdende Spirituele Zegen te ontvangen die een retraite in Zijn fysieke Gezelschap is.

Mijn Werk voor de hele wereld is Mijn Goddelijke Zegeningswerk, Dat Ik voornamelijk in afzondering verricht. Ik leef in voortdurende retraite, als een kluizenaar, en ontvang diegenen van Mijn toegewijden die zich op de juiste wijze op die omstandigheid hebben voorbereid. Soms begeef Ik Mij in een openbare omgeving, teneinde contact te hebben met mensen in het algemeen. Maar in wezen blijf Ik in retraite.

– Avatar Adi Da Samraj

Tot op heden heeft Avatar Adi Da vier Ruchira Sannyasin Hermitage Ashrams Gevestigd en Spiritueel Bekrachtigd:

- Adidam Samrajashram, het eiland Naitauba (in Fiji)
Adidam Samrajashram is Avatar Adi Da's belangrijkste Hermitage Ashram en de voornaamste Zetel vanwaar Zijn Goddelijke Spirituele Zegening Uitgaat naar de hele wereld
- The Mountain Of Attention Sanctuary of Adidam, in het noorden van Californië
- Tat Sundaram Hermitage, in het noorden van Californië
- Da Love-Ananda Mahal, in Hawaii

Avatar Adi Da Samraj trekt van de ene naar de andere Hermitage Ashram in Zijn spontane Zwerftochten waarin Hij de wereld Zegent.

In Spirituele zin 'resideert' Hij eeuwigdurend in elk van Zijn Toevluchtsoorden: Hij heeft Zich Spiritueel op deze heilige plaatsen Geïnstalleerd, waardoor Zijn Spirituele Kracht en Aanwezigheid daar voortdurend actief zijn.

Gedurende het (fysieke) Leven van Mijn als Avatar Geboren lichamelijke (menselijke) Goddelijke Gedaante (hier), kan Ik Mijn Afgezonderde Plaatsen, Offeringen en Zegenrijke Zwerftochten vrijelijk waar dan ook Manifesteren – maar Ik zal altijd (eeuwigdurend), tijdens en na het (fysieke) Leven van Mijn als Avatar Geboren (menselijke) Goddelijke Gedaante (hier), tot in alle eeuwigheid, Goddelijk Spiritueel Aanwezig zijn (via al Mijn Avatarische Goddelijke Middelen) in Elk van de Vier Rechtstreeks-door-Mij Spiritueel Bekrachtigde Ruchira Sannyasin Hermitage Ashrams Die alle Rechtstreeks op Spirituele Wijze door Mij zijn Bekrachtigd en op Spirituele Wijze zijn Gevestigd als unieke Heilige Oorden (en Eeuwige Instrumenten van Mijn Goddelijke Avatarische Bedoelingen), uitsluitend Bestemd (en Daardoor Geheiligd) voor Pelgrimages en Retraites (en voor elke ander Heilig gebruik dat met oprechte devotie Mij Aanroept, Mij Herkent, Mijn Oproep beantwoordt en Mij dient) van Mijn door-Mij-Spiritueel-Ingewijde toegewijden...



– Avatar Adi Da Samraj
Da Love-Ananda Gita



DE INSTELLINGEN VAN ADIDAM

Teneinde zeker te stellen dat Avatar Adi Da's Goddelijke Werk volledig tot ontplooiing komt in de wereld, hebben Zijn toegewijden zich drie grote doelen gesteld via drie organisaties:

- **The Avataric Samrajya van Adidam** is gewijd aan (a) het dienen (en op de juiste wijze toegang verzorgen tot) Avatar Adi Da's Avatarisch-Incarnatie-Lichaam, (b) het verzorgen van de juiste omstandigheden voor (en dienen van) Zijn Avatarische Goddelijke Werk van Spirituele Transmissie en wereld-Zegening, en (c) het verzorgen van de juiste omstandigheden voor de Ruchira Sannyasin Orde van Adidam Ruchiradam, en de Ruchira Sannyasin Orde dienen in diens wezenlijke functie als uitbreiding van Avatar Adi Da's Heilige Gezag binnen de 'Global Ashram' van Adidam, en binnen alle organisaties van Adidam, inclusief 'the Adidam Samrajya', 'the Adidam Ruchirasala', en 'the Adidam Pan-Communion'.
- **The Avataric Pan-Communion van Adidam** is gewijd aan het beoefenen, bevorderen, en verkondigen van de Ware Wereld-Religie van Adidam, zoals Geopenbaard en Gegeven door de Ruchira Avatar, Adi Da Samraj, en het dienen van de Ruchira Sannyasin Orde in diens wezenlijke functie als uitbreiding van Avatar Adi Da's Heilige Gezag met name binnen de 'Global Ashram' van Adidam en binnen 'the Avataric Pan-Communion' van Adidam.
- **The Avataric Ruchirasala van Adidam** is gewijd aan het in stand houden, en juiste toegang verlenen aan Avatar Adi Da's Geschreven en Gesproken Woord, Zijn Beeldende Kunst, de Heilige Geschiedenis en Historische Artefacten van Adidam, de door de Ruchira Avatar, Adi Da Samraj Spiritueel Bekrachtigde Hermitage Ashrams, en de bibliotheken en kunstverzamelingen die onder Zijn Leiding zijn samengesteld, en het dienen van de Ruchira Sannyasin Orde bij diens wezenlijke functie van het uitbreiden van Avatar Adi Da's Heilige Gezag, met name binnen 'the Avataric Ruchirasala' van Adidam.

DE ONTHULLENDE KUNST VAN AVATAR ADI DA SAMRAJ



Na dertig jaar te hebben besteed aan het creëren van een Openbaringsleer in woorden, is Avatar Adi Da enkele jaren geleden begonnen met het maken van een grote hoeveelheid artistiek beeldmateriaal dat net zo 'welsprekend' is en volledig getuigt van dat Goddelijke Proces als Zijn Leer. Via Zijn kunst geeft Avatar Adi Da Zijn rechtstreekse (non-verbale en non-conceptuele) Openbaring van de Waarheid, van de Werkelijkheid, van de Werkelijke God, van de aard van het menselijk bestaan, en van het proces om de beperkingen van het menselijk bestaan te overstijgen.

Sedert 1998 heeft Avatar Adi Da Zich geconcentreerd op het verkennen van de artistieke mogelijkheden van het medium fotografie. Sindsdien heeft Hij een verbluffend groot aantal artistieke werken geproduceerd – tot op heden ruim vijftigduizend – een oeuvre dat nog steeds groeiende is.

Veel van Adi Da's voorstellingen zijn uiterst geraffineerde en complexe meervoudige opnamen, met veelal meer dan twee (en soms zelfs tien of meer) lagen over elkaar. Adi Da maakt ze altijd in de camera zelf, nooit in de donkere kamer of met digitale hulpmiddelen. Deze 'methode', die van wezenlijk belang is om het visuele resultaat te krijgen dat Hem voor ogen staat, vereist niet alleen grote artistieke vaardigheden, maar ook een uitzonderlijk sterk visueel geheugen.

Adi Da is niet zomaar een 'fotograaf'. Hij creëert grootschalige 'lichtbeelden', waarbij Hij gebruik maakt van fotografische (en ook videografische) technologieën. Hij beschouwt zijn fotonegatieven als 'blauwdrukken', die Hij gebruikt als basis voor het maken van 'monumentale maaksels'. Tot nu toe omvatten deze maaksels grootschalige werken in gekleurde inkt op linnen, plasmascherminstallaties, en op multimediaschermen geprojecteerde performances – en er zijn plannen voor nieuwe maaksels. Bij de maaksels gaat het vaak om het rangschikken van multipels in specifieke combinaties en configuraties. Hij geeft Zijn maaksels een 'monumentale' vorm – waarmee Hij bedoelt dat ze groter van afmeting zijn dan het menselijk lichaam – zodat het hele lichaam erbij moet worden betrokken als je ze bekijkt en niet alleen de ogen en het hoofd..

Het is slechts een enkele kunstenaar gegeven om op overtuigende wijze in beeld te brengen wat het is om oog in oog te staan met de oorsprong van het bestaan. Adi Da kan duidelijk in die diepten leven zonder te bezwijken onder de daarmee gepaard gaande druk en ons parels van kunst schenken om het te bewijzen.

Inderdaad: steeds opnieuw geven Adi Da's foto's blijk van gevoel voor schoonheid zowel als van fysieke extase. Letterlijk al zijn voorstellingen zijn meesterwerken van abstractie – extatische visioenen... die gelijktijdig vorm gegeven goddelijke openbaringen zijn.

– DONALD KUSPIT

kunsthistoricus, docent kunst en filosofie
Auteur van *Redeeming Art: Critical Reveries*
en talrijke andere publicaties

Bekijk Avatar Adi Da's Kunst online

Bezoek www.daplastique.com



- Bekijk vele voorbeelden van Avatar Adi Da's beeldkunst
- Lees hoe Hij Zijn opdracht als kunstenaar formuleert
- Overweeg wat critici zeggen over Zijn kunst
- Neem contact op met Da Plastique om Zijn kunst aan te schaffen

Koop de eerste publicatie
van Avatar Adi Da's Kunst:
The Quandra Loka Suite, 52 Views.



Sinds september 2002 heeft Avatar Adi Da gewerkt aan een uitgebreide Serie waarvan Hij zegt dat ze een 'onbepaalde lengte' heeft. *Quandra Loka (The Indivisible Space of Conscious Light)* omvat momenteel ruim eenentwintigduizend Voorstellingen – en Avatar Adi Da werkt er nog steeds aan.

De catalogus, in groot formaat, telt 52 prachtige platen uit de *Quandra Loka*, waaronder zowel afzonderlijke Voorstellingen als Voorstellingen in groepjes van 2, 3, 4, en 9. De tekst omvat een inleidend essay door kunstcriticus Donald Kuspit, een biografie van Adi Da Samraj en Zijn Eigen uiteenzetting met betrekking tot Zijn opdracht als kunstenaar en ten aanzien van de *Quandra Loka*-Suite.

De *Quandra Loka*-catalogus kan online worden besteld via
www.daplastique.com



Wat Anderen Over Adi Da Hebben Gezegd ...

Nergens ter wereld, niet onder christenen, joden, moslims, hindoes, boeddhisten, in stammenverband levende volkeren of andere groeperingen, bestaat momenteel iemand die ons zoveel kan leren, die met zoveel autoriteit spreekt, of die zo belangrijk is om ons inzicht te geven in onze situatie. Als wij bereid zijn in alle opzichten van hem te leren, is hij een As waaromheen de wereld kan draaien.

HENRY LEROY FINCH

auteur van *Wittgenstein – The Early Philosophy*
Wittgenstein – The Later Philosophy

Ik beschouw Hartmeester Adi Da als een van de grootste leraren in de hedendaagse westerse wereld.

IRINA TWEEDIE

Soefileraar, auteur van *Chasm of Fire*

Hij is een groot leraar, die beschikt over het dynamische vermogen om in zijn toehoorders iets te doen ontwaken van de goddelijke Werkelijkheid waarin hij is gegrond, waarmee hij is vereenzelvigd en die hij, in feite, is.

ISRAEL REGARDIE

auteur van *The Golden Dawn*

Uit allerlei subtiele details blijkt dat hij weet waar HET om gaat... een zeldzaam wezen.

ALAN WATTS

auteur van *The Way of Zen, Man and Woman, en In My Own Way*

Ik beschouw het werk van Adi Da en zijn toegewijden als een van de meest indringende spirituele en maatschappelijke experimenten die in onze tijd op onze planeet plaatsvonden.

DR. JEFFREY MISHLOVE

presentator van de PBS-serie 'Thinking Allowed'
en auteur van *The Roots of Consciousness*

Adi Da Samraj heeft de kern geraakt van onze menselijke situatie – de schokkende ernst van ons korte en ongevraagde leven. Door zijn woorden heb ik een glimp kunnen opvangen van het eeuwige leven en zie ik mijn eigen bestaan als tijdloos en ruimteloos op een manier die ik nooit eerder heb ervaren.

RICHARD GROSSINGER

auteur van *Planet Medicine*, *The Night Sky*, en *Embryogenesis*

Dat God, onder meer, in staat zou zijn werkelijk als mens te incarneren, kon ik vroeger niet geloven. Maar nadat ik Hem had ontmoet en Zijn boeken had gelezen, twijfelde ik absoluut niet meer aan het bestaan van God, hier en nu, in menselijke gedaante op Aarde.

DR. CHARMIAN ANDERSON

psycholoog, auteur van *Bridging Heaven and Earth* en *The Heart of Success*

Ik heb ruim twintig jaar lang geschreven over gezondheid en genezing en teksten gere- digeerd op dat gebied. Maar ik weet dat de Goddelijke Hartmeester de Ultieme Genezer is... omdat Hij de Enige is Die je, met voorbijgaan aan alle ziekten, alle veranderingen, alle vormen van lijden, ja zelfs met voorbijgaan aan de dood, kan Doen Ontwaken tot Zijn eigen Aard: het Onsterfelijke, Onveranderlijke, Eindeloze, Allesdoordringende Bewuste Licht. Adi Da Samraj is de Goddelijke Hartmeester, de Beloofde Godmens, de Ware Genezer... Geef Adi Da Samraj je liefde en je hart wordt geheeld.

BILL GOTTLIEB

redacteur, auteur van *New Choices in Natural Healing*

Ik heb mij jarenlang door de geschriften van Adi Da laten inspireren. Hij is een eigentijd- se spirituele Held die zijn transcendentale geschenken aanbiedt aan een cultuur zonder enige traditie van of zelfs maar enig 'gevoel' voor Avatars... en toch blijft hij de lasten van zijn leven als wijze man vasthoudend en liefdevol dragen.

ALEX GREY,

kunstenaar, auteur van *Sacred Mirrors* and *The Mission of Art*

Mijn ruim 25 jaar lange relatie met Adi Da Samraj heeft Zijn Realisatie en de Waarheid van Zijn feilloze Leer alleen maar bevestigd. Hij is veel meer dan alleen een bron van inspiratie voor mijn muziek, maar werkelijk het levende bewijs dat volmaakte trans- cendentie feitelijk mogelijk is. Dit is zowel een grote opluchting als een grote uitdaging. Als je dorst naar de waarheid, is hier een zeldzame kans om te drinken.

RAY LYNCH

componist en musicus (albums: *Deep Breakfast*, *The Sky of Mind*, en *The Best of Ray Lynch*)

Waardering voor boeken door en over Adi Da –

Deze fascinerende biografie van Adi Da Samraj [*Adi Da – The Promised God-Man Is Here*] is zonder precedent. Het is de diepgaande liefdesgeschiedenis van de Incarnatie en de grote beproeving van het Goddelijke Wezen dat is verschenen in deze duistere tijd om de mensheid te helpen ontsnappen uit het waandenkbeeld dat ze is afgescheiden van God. Als je maar één boek in je leven zou mogen lezen, zou het dit moeten zijn.

DR. LOWELL KOBRIN, M.D.

medeoprichter van 'The American Academy of Medical Acupuncture'

Avatar Adi Da Samraj's *Ruchira Avatara Gita* is gesneden uit het Hart van een grote, Athans levende Meester, en voortgekomen uit mededogen met de hunkerende mensheid. Ik denk dat deze Gita zeer behulpzaam kan zijn voor degenen die streven naar een goddelijk leven.

M.S. PANDIT

auteur van *The Upanishads: Gateways of Knowledge*
en *Studies in the Tantras and the Veda*

De functie van een belangrijk educatief werk is, de lezer tot een nieuw gewaarzijn te brengen. De functie van een belangrijk spiritueel geschrift is, de lezer wakker te schudden en te inspireren tot een nieuwe staat van Zijn. *Scientific Proof of the Existence of God Will Soon Be Announced by the White House!* doet het allebei. Niemand kan het echt goed lezen zonder daarbij te veranderen. Het is als een snelvuur van elektrische schokken, elk met de boodschap: "Word wakker!".

WILLIS HARMAN

oud-directeur van 'The Institute of Noetic Sciences'

Easy Death is een prikkelend, stimulerend en tot nadenken stemmend boek dat in zeer belangrijke mate bijdraagt tot de aanzwellende stroom van literatuur over de verschijnselen van leven en dood. Maar misschien nog belangrijker is, dat het bevestigt dat een leven vol liefde in plaats van een leven vol angst kan leiden tot een fundamenteel betekenisvol leven en sterven. Dank u voor dit meesterwerk.

ELISABETH KUBLER-ROSS, M.D.

auteur van *On Death and Dying*

Lovende kritieken voor de beeldende Kunst van Adi Da Samraj –

Adi Da's Kunst is een paradoxale ervaring, een multi-dimensionale ervaring, een ont-hullende ervaring, een bevrijdende ervaring, ook een beproeving, een participatie die uitzonderlijk is... Naar mijn mening is dit absoluut het Werk van een genie, volkomen origineel en inspirerend, een groot geschenk aan de mensheid, de menselijke cultuur en de wereld van de kunst.

RON FOUTS

uitgever van kunstboeken
(in opdracht en in gelimiteerde edities)

Adi Da's Werk is een hedendaags religieus icoon dat meervoudige niveaus van de wer-kelijkheid laat zien. Adi Da's verkenning van het denken, het geheugen, de menselijke psyche, is complex en multi-dimensionaal. Dit is de heilige kunst van onze tijd.

DAVID HANSON

oud-docent Fotografie
aan 'The Rhode Island School of Design'

Adi Da laat ons zien dat kunst in staat is, contact te maken met de wereld op een manier die getuigt van een waarachtiger inzicht in de werkelijkheid dan onze huidige cul-tuur bereid is te erkennen. Het is ook duidelijk, dat de spirituele aard van Zijn kunst niet is gelegen in enigerlei idealistische overweging van hoe het zou moeten zijn, maar in haar opdracht dat we onze ogen moeten opendoen om te zien wat er is; dat we daarvoor een relatie moeten aangaan, een relatie waarin we het feit van het mysterie accepteren, maar die ons meer zingeving en meer bevestiging oplevert.

JAN TAYLOR

als kunsthistoricus verbonden
aan de Universiteit van Ulster

Lof voor *The Mummery Book*:
A Parable Of The Divine True Love,
Told By Means Of A Self-Illuminated Illustration
Of The Totality Of Mind

www.mummerybook.org

Als Dylan Thomas en de Boeddha één ziel hadden moeten delen, zou zo'n verbintenis volgens mij tot *The Mummery Book* hebben geleid.

ROBERT BOLDMAN

dichter, auteur van *The Alchemy of Love*

Het verhaal van Raymond Darling, met zijn heldere kleuren en fantastische beeldspraak, herinnert me aan de korte episoden in *Finnegans Wake*, waar Joyce op alle mogelijke manieren de wederzijdse doordringing en de cyclische manifestaties van 'zelve' in de loop van de menselijke historie aanschouwelijk maakt.

Het belangrijkste stilistische wapenfeit van *The Mummery Book* schijnt te zijn dat het de 'mummery' van woorden te niet doet: woorden die gewoonlijk in boeken worden ingezet als serieuze en loyale mieren die de last van hun betekenis naar hun bestemming dragen. Adi Da's poëtische vondsten laten woorden suggestief en onophoudelijk knallen en wegsterven, ranselen en troosten.

DR. PHILIP KUBERSKI

docent Engelse literatuur aan de Wake-Forest Universiteit
auteur van *The Persistence of Memory* and *Chaosmos: Literature, Science, and Theory*

The Mummery Book is briljant in al zijn aspecten. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe blij ik ben met de manier waarop dit werk het hart van de wereld breekt en volkomen blootlegt. Ik heb tientallen jaren als schrijver gewerkt, maar nooit eerder ben ik een boek tegengekomen dat, zoals dit, op mysterieuze en ongeunstelde wijze zoveel bekendmaakt van de Onbeschrijflijke Werkelijkheid.

ROBERT LAX

dichter, auteur van *Love Had A Compass*
en (met Thomas Merton) *A Catch of Anti-Letters*.

Beslist op één lijn te stellen met Faust, Siddhartha, de Bhagavad Gita en andere verbazingwekkende meesterwerken die onder woorden brengen hoe de individuele ziel ontwaakt tot zijn ware Zelf. Maar het meest verbazingwekkende is wel, dat het in onze tijd is geschreven!

RON SOSSI

oprichter en artistiek directeur van
'The Odyssey Theatre Ensemble' (Los Angeles, Californië).

Het proza van *The Mummery Book* schildert en zingt, terwijl de taal ontwricht raakt en kromtrekt; alsof Gertrude Stein en Ramana Maharshi elkaar hadden ontmoet, Joyce een visioen had van Sint Franciscus, Beckett niet was blijven hangen waar hij vastliep. Voor deze lezer zou elke steekhoudende vergelijking moeten teruggrijpen op Hamlet of King Lear. Dood en de afwezigheid van liefde KUNNEN NIET worden geaccepteerd. Het leven is niet gewoon. Zelfgenoegzaamheid levert niets op. Er valt niet te ontkomen aan het goddelijke drama van alles. Een explosief mengsel van verdriet en vreugde scheidt een apocalyptische crisis waarin je hart wegsmelt. Dit is ons eigen drama.

DR. GEOFFREY GUNTHER

auteur van *Shakespeare as Traditional Artist*

Met *The Mummery Book*, heeft Adi Da Samraj een verbijsterend werk gecreëerd dat, via een geraffineerd verweven van technieken die een uitdaging vormen voor het denken, het wezen en het gebruik van de Engelse taal schijnt te herdefiniëren, ongeveer zoals Shakespeare haar bijna vijfhonderd jaar geleden heeft geherstructureerd. En, volgens mij, met eenzelfde bedoeling – het aanreiken van een hartverwarmende uitnodiging om, via een autobiografische verkenning, voeling te krijgen met het wezen van de menselijke spirituele reis.

KENNETH WELSH

vertolker van talrijke toneel-, film- en televisierollen
en winnaar van zes 'Gemini Awards for Excellence' van de Canadese Televisie

KOM MEER TE WETEN OVER AVATAR ADI DA SAMRAJ EN ADIDAM ...



Via www.adidam.org

- **BEKIJK AUDIOVISUELE PRESENTATIES** over het **Goddelijke Leven en de Spirituele Openbaring van Avatar Adi Da Samraj.**
- **LUISTER NAAR VERHANDELINGEN**, gehouden door Avatar Adi Da Samraj, voor Zijn praktiserende toegewijden:
 - Het Overstijgen van egoïsche opvattingen ten aanzien van God
 - Waarom de Werkelijkheid niet door het denken kan worden bevat
 - Hoe de devotionele relatie met Avatar Adi Da je binding aan het ego tenietdoet
 - Het verheven proces van Spirituele Overdracht
- **LUISTER NAAR TOEGEWIJDEN** van de **Goddelijke Avatar die vertellen hoe Hij hun leven heeft veranderd.**
- **LEES CITATEN** uit de 'Bronteksten' van Avatar Adi Da Samraj:
 - Real God as the only Reality
 - The ancient practice of Guru-devotion
 - The two opposing life-strategies characteristic of the West and the East—and the way beyond both
 - The Prior Unity at the root of all that exists
 - The limits of scientific materialism
 - The true religion beyond all seeking
 - The esoteric structure of the human being
 - The real process of death and reincarnation
 - The nature of Divine Enlightenment
 - en veel meer



KOM MEER TE WETEN OVER HET WONDER- BAARLIJKE LEVEN EN WERK VAN AVATAR ADI DA SAMRAJ



Adi Da

The Promised God-Man Is Here

De biografie van Avatar Adi Da van Zijn geboorte tot het heden. Bevat een schat aan citaten uit Zijn geschriften en toespraken als mede verhalen door Zijn toegewijden.

Dit uitzonderlijke boek leidt tot een prachtige ervaring van de Werkelijkheid en de Waarheid van Ruchira Avatar Adi Da Samraj. Omdat het Zijn Leer en Zijn Leven zo aangrijpend onder woorden brengt en verheldert, heeft het bijgedragen tot de verdieping van mijn ervaring van Hem als het Goddelijke Geschenk, gevestigd in het kosmische domein.

GABRIEL COUSENS, M.D.

auteur van, onder meer,
Sevenfold Peace and Conscious Eating

Adi Da – The Promised God-Man Is Here verklaart het proces waardoor Adi Da Samraj ervoor koos het Stralende Veld te verlaten om de menselijke toestand volledig te ervaren en opnieuw te verschijnen in de gedaante van de Godmens. In dit waarachtig onzelfzuchtige werk benoemde Hij de kern van ons probleem – de ‘knoop van het ego-zijn’ die ons scheidt van de Werkelijkheid en regelrecht leidt naar onverdraagzaamheid en gebrek aan samenwerking tussen en onder individuen, naties en culturen.

Adi Da leert dat het losmaken van de knoop niet alleen een mogelijkheid is, maar de verantwoordelijkheid van iedere vrouw en iedere man. Hij vraagt ons dringend, ons kinderlijk en onvolwassen gedrag achter ons te laten door devotionele overgave aan God en zelfinzicht.

DAN HAMBURG

voormalig lid van U.S. Congress
directeur van ‘The Voice of the Environment’

KOM MEER TE WETEN OVER AVATAR ADI DA'S BEVRIJDENDE GESCHENK VOOR IEDEREEN: DE DEVOTIONELE EN SPIRITUELE RELATIE MET HEM



Adidam

*The True World-Religion Given by
The Promised
God-Man, Adi Da Samraj*

Een Gids voor de Unieke Devotionele en Spirituele Relatie, Aangereikt door de Ruchira Avatar, Adi Da Samraj

Een directe, eenvoudige samenvatting van elk van de fundamentele aspecten van de Weg van Adidam.

Ik beschouw het werk van Adi Da en zijn toegewijden als een van de meest indringende spirituele en maatschappelijke experimenten die in onze tijd op onze planeet plaatsvinden.

DR. JEFFREY MISHLOVE

presentator van de PBS-serie 'Thinking Allowed'
auteur van *The Roots of Consciousness*

Deze Leer is van enorme betekenis voor de mensheid... Adi Da geeft de basis en de structuur voor geestelijke gezondheid.

ROBERT K. HALL, M.D.

psychiater, auteur van *Out of Nowhere*;
medeoprichter van 'The Lomi School' en 'The Lomi Clinic'.

Voor het bestellen van boeken, CD's en video's door en over Avatar Adi Da Samraj
BEL 1-877-770-0772 (binnen Noord-Amerika) 1-707-028-6653 (buiten Noord-Amerika)
of bestel online: www.adidam.com

Voor diegenen die een religieus leven op zich willen nemen gebaseerd op hartverscheurende Vrijheid – Ben Ik hier.

AVATAR ADI DA SAMRAJ

Adi Da Samraj is het transcendentale en transformerende Wezen van onze tijd. Hij is het Goede Nieuws als antwoord op onze gebeden.

– DAN HAMBURG

Voormalig Lid van U.S. Congress;
Directeur van 'Voice of the Environment'

Dat God, onder meer werkelijk kan incarneren in menselijke gedaante leek mij vroeger ongeloofwaardig. Maar het lezen van Avatar Adi Da's boeken vernietigde alle twijfel aan het bestaan van God, nu, hier op Aarde in menselijke gedaante.

– DR. CHARMIAN ANDERSON.

Psycholoog, auteur van *Bridging Heaven and Earth*
en *The Heart of Success*

Ren naar de zijde van deze God-Mens. Zijn Goddelijke Transmissie verricht wonderen die onmogelijk zijn via andere middelen.

– LEE SANNELLA, M.D.

Auteur van *The Kundalini Experience*

Niets zoals dit is ooit tevoren Geopenbaard. Wij hebben talloze levens gewacht op dit moment in de geschiedenis. Avatar Adi Da is het Ware Hart van de wereld.

– DR. ROGER SAVOIE

Filosoof, schrijver en vertaler;
Auteur van *La Vipère et le Lion: La Voie radicale de la Spiritualité*



THE DAWN HORSE PRESS